



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Forberedelser til søsætningen er igang*

*Der var mødt rigtig mange mennesker og der gerne ville give en hånd*

# Søsætning af Sebbe

20. april 2024

Efter klargøring af skibet var det blevet tid til søsætning. I den forbindelse havde vi inviteret sponsorerne med idet vi nu skulle søsætte skibet med den nye køl.



Vi havde også fået arrangementet annonceret i ugeavisen og herigenem inviteret interesserede til at kigge forbi. Det gav pote idet der kom rigtig mange der gerne ville se søsætningen af verdens ældste sejrende vikingskib på samme måde som de gamle vikinger gjorde det.



Vi var nogen der mødte klokken 9.00 og gjorde klar til søsætningen og klokken 10.00 dukkede folk så op. Formanden holdt en kort tale hvor han bød alle velkommen og takkede sponsorerne. Jeg var sat til at styre søsætningen og fik folk kaldt ind og fordele sig på begge sider af skibet. Jeg gav en kort information og fortalte at i første ryk skete der ikke noget, men i andet ryk kom skibet i gang.



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Fordelt rundt om skibet  
klar til at skubbe*

Jeg tog fejl for vi har fået en glideskinne under og så var der mange folk, så i første ryk kom hun igang og kom halv ud. En kort pause og så gled hun helt ud i vandet kun med forstavnen på land (hun trækkes op med forstavnen og ud med agterstavnen). Det var lidt svært for ud over at styre slagets gang skulle jeg tage billeder og søsætningen gik stærkt. Et sidste skub og så var hun flydende og blev trukket ind til broen.



Så var der slæbeøl og vand og en pause. Nogle stykker gik igang med at få mast og rå pillet ned og lagt i skibet sammen med årerne så vi kunne ro hende ind i havnen. Nu var det Ottars tur. Hun skal nu gøres klar og blev derfor vendt rundt med bunden i vejret hen over bålstedet, noget der kun kan gøres når der er folk nok.

*Det gik meget stærkt med  
at få hende i vandet*



Nu var det Ottars tur. Hun skal nu gøres klar og blev derfor vendt rundt med bunden i vejret hen over bålstedet, noget der kun kan gøres når der er folk nok. Vores grillmester havde fået styr på sin grill og herfra blev der serveret ringridderpølser med hjemmelavet brød.



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Så blev Ottar vendt og  
lagt på bænkene over  
bålstedet*

Der blev snakket livligt og en del af gæsterne takkede af så det var tid til at få skibet ind i havnen.

Katrine blev sat på som skipper og en besætning hoppede ombord. Da der var nye med der ikke havde prøvet at ro før gav skipper dem en kort introduktion i roningens kunst samt kommandoer. Vi lagde fra og så var kursen sat mod havnen. Det gik fint og folket hyggede sig. I havnen fik vi vendt skuden og kom på plads.



Vi var blevet fulgt af Bjørn der så agerede vandbus og sejlede os ud til nausten i 2 hold.



*Klar til afgang for roning  
til havnen*

Tilbage stod så oprydningen og der var nogen der var flittige. Der er så stadig nogle opgaver der skal løses.

- Sebbes hoved skal repareres, hun har fået en grim revne.
- Sebbe skal rigges med mast og sejl
- Ottar skal males / olieres og gøres klar til søsætning.

Skibslagshilsen  
**Steen Weile**