



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*For roning ud af fjorden,
Bjørn var på ved ud til os
da han ikke kunne komme
ind til nausten.*

*Efter slæbet fik vi sejlet
op og gik for læns tilbage
mod nausten.*

Årets første sejltur med Ottar

26. maj 2023

Ottar blev søsat 15 maj og har ligget i havnen for at blive tæt - som et træskib nu skal. Hun tog en del vand fra starten, men er nu temmelig tæt. Vi havde besøg af et amerikansk medlem (Lene) og da vejret var fint havde vi besluttet at tage en tur ud af fjorden med skibet. Det var også første gang vi skulle teste den nye mast der er blevet et stykke højere end den gamle.



Vi mødtes 5 mand ved skibet klokken 13.30, fik skibet lænset og dørken lagt på plads. Før vi tog afsted fik vi kaffe og kage på bænken ved skibet. Da vi kastede los og skulle afsted kom Bjørn der skulle sejle 8 Sebbeårer ud på nausten.



De havde ligget på Kurts båd siden vi sendte Sebbe afsted til værftet. Vi roede ud i modvind og da vi kom til nausten var Bjørn der og havde et problem idet han ikke kunne sejle ind til broen på grund af lav vandstand. Han tilbød os et slæb ud af fjorden hvilket vi tog imod og fik en slæbeline.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

En skøn sejllads og med den nye højere mast kan man se fremad.

Vi gik så for slæb ud af fjorden til ud for Osbæk (starten af lufthavnen). Her slap vi slæbet og vendte skibet med kurs mod nausten. Så kom sejlet op og hu hej hvor det gik. Vi havde ikke hejst det helt op i starten, men prøvede os frem til det var helt i top. Det gik fint og styrmanden havde nu panorama udsigt og kunne pludselig se hvad der skete foran.



Efter ca. 15 minutters sejllads var vi nået nausten. Her droppede vi sejlet og fik en line med de 8 årer som vi så roede ind til nausten. Her lagde vi til og fik årerne ind. Vejret var fint så vi satte os på bænken og nød en øl og hyggede os.



Det sidste stykke ind til havnen for årer.

Efter vort ophold gik vi i skibet og roede over til tangen ved roklubben. Her stoppede vi roningen og gik ind for riggen. Vinden blev lidt ustabil da vi nåede slottet og vi roede derfor det sidste stykke ind. Skibet blev lagt på plads og klargjort hvorefter vi tog en pause på havnen. Det havde været en dejlig tur og vi glæder os til at komme ud at sejle igen. En tak til deltagerne.

Skibslagshilsen
Steen