



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Der var stillet op med
borde bænke og plancher
fra vor historie.*

Åbent hus og "søsætning" af Ottar

5. maj 2023

Der var indkaldt til åbent hus og søsætning. Medlemmerne mødtes klokken 10.00 for at lægge dørk i skibet, lægge broen ud og skubbe Ottar ud foran nausten og rigge hende.

Vejrguderne var imod os - Der var så højt vandet at brofagene kunne flyde og ikke fastgøres samtidig med at det blæste en pelikan ud af fjorden så der var skumtoppe på bølgerne, selv ud for nausten.



Bestyrelsen holdt et kort møde hvor vi besluttede at udskyde søsætningen da det ville betyde et stort og tidskrævende arbejde og vi skulle jo også lige tage os af de forventede gæster.

*Efter foredraget var der
kaffe og kage.*



Vi gik så igang med at rydde op i nausten og stille borde og bænke op. Dørken blev lagt i - dog manglede der et par stykker. Top på masten og tovværk blev monteret og mast og rå lagt i Ottar - der blev hurtigt ret pænt. Der var også et par der gik igang med at lægge hynderne på bænkene i opholdsrummet. Det var et puslespil og ind imellem kom der nogle ikke alt for pæne lyde derinde fra. Klokken 12.00 kørte Kurt og Ellen ind efter noget foder til os (grillpølser og brød) medens vi varmede grillen op.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Flere af de lokale gæster
havde aldrig været på
nausten.*

Der blev grillet og spist og så begyndte gæsterne at komme. Nogle kom helt fra Schweiz (dog ikke på grund af åbent hus) og en fra Djursland. Vi blev ialt 27 hvoraf 7 var fra skibslaget og 20 gæster. Vi gav så et foredrag om vikingerne, Imme Gram, Sebbe, naust, Ottar samt hvad vi havde bedrevet af togter gennem tiden.



Det blev rigtig godt modtaget og flere af de lokale var imponeret over hvad vi havde skabt og det dejlige sted. Der kom en del spørgsmål som blev besvaret.

Så var der kaffe og kage. Vi havde haft 3 bagere (Doris, Ingrid og Sylvie) igang der hver havde bagt deres mesterværk. Det blev nydt og snakken gik lystigt.



*Der blev snakket og
hygget på kryds og tværs.*

Klokken 14.15 tog de første gæster afsted og idet de var kørt ned til nausten opstod der det englænderne kalder Trafic Jam, på dansk trafik kaos. Men hvis man flytter den ene bil derhen og den ander derhen og en tredje derhen lykkes det og dem der havde anden aftale kom afsted. Efter de sidste gæster var taget afsted ryddede vi op og låste af - da stod vandet 2 meter fra porten.

Det havde været et fint arrangement og hermed en tak både til gæsterne og de skibslagsmedlemmer der havde hjulpet til.

Skibslagshilsen

Steen