



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Når Peter har været der med maskinen er der ikke noget at komme efter.

Jens saver løs, hans støtte i livet hedder Kurt.

Så blev der atter arbejdet på nausten

23. juli 2022

Vi mødtes på nausten klokken 10.00. Der var ikke nogen der havde kaffe med så vi startede omgående en produktion.

Der var mødt to nye aspiranter der startede med at få en introduktionen til hvad skibslaget var samt historien.

De to var Susanne og Oliver. Mens vi drak kaffe blev vi enige om at Oliver var den første i skibslaget med det navn og han blev derfor kaldt Oliver den Første!



Efter kaffen gik Peter igang med græsklipperen idet området var blevet lidt langhåret. Og så var der det andet, lidt større projekt med træfældning. Halvdelen af den gamle hvidtjørn var gået ud og skulle fjernes. Det var ikke så lige til, men Jens har altid en løsning - en stige! Men da den ikke kunne stå stabilt blev den bundet fast og Kurt blev anbragt som støtteben.





Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Oliver den Første tog det hele ovenfra.

Efter en del larm med motorsaven måtte træet gi sig og grenen faldt ned. Der sad dog stadig noget fast i træet og frivilligt kravlede Oliver op i det stikkende tjørnetræ med en bajonetsav og så kom det sidste ned. På værkstedsbordet lå et flagstangsbeslag og i flagstangen sad der en almindelig bolt - det tog Oliver sig også af, så nu er den stabil. Alt træet blev skåret op til brænde og lagt til Tørre.



Så gik det helt galt!
Da jeg kom ind i opholdsrummet sad der en sur mand med et stykke papir som han overrakte mig. Det var en udmeldelse af skibslaget efter 53 års medlemskab. Av min arm! Begrundelsen var at der ingen øl var til det arbejde folk. Straks "løb" Kurt ud i bilen og kom tilbage med en ramme øl. Peter var meget hurtig til at melde sig ind igen, da han ellers ikke fik en øl. Vi havde to putz-frauen gående inde i nausten og rydde op. På fransk hedder de Femme de ménage.

De fik lavet an grundig oprydning og kaldte derefter ind til frokost. Der blev så spist i den sædvanlige gode atmosfære af jokes og latter. Et nyt udtryk så dagens lys "kærlig mopning" kaldte Kurt det og ja, så har vi masser af kærlighed på nausten!

Så blev der savet op og træet lagt til tørring.





Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Rotten havde virkelig set sig gal på låget.

Før vi tog hjem blev flaget "strøget", ja altså "taget ned".

Vi var otte om dagens arbejde eller måske ni! Vi opdagede nemlig at der var gnavet et stort hul i låget på brændekassen så rotten har været der men, vi så den ikke.



Det havde igen været en rigtig hyggelig arbejdsdag. Oliver snakkede om at prøve at få nogle flere med og en var hurtig på aftrækkeren og mente det godt kunne være nogle unge piger idet han mente vi kun havde nogle gamle krager og trængte til fornyelse - kærlig mopning. En stor tak til deltagere, vi ses.

*Skibslagshilsen
Steen Weile*

