



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Det var godt der ikke var lyd på!*

*Augustenborg fjords flot-  
teste og nok også eneste  
Sankt Hans bål.*

## **Sankt Hans bål på nausten**

*i det herrens år 2022*

*Vi var 13, som havde aftalt at mødes på nausten, for at holde sankt hans bål over en god gang grillen. Nicole havde sørget for kød og pølser, Ellen for kartoffelsalat (som vor mor lavede den) og Ingrid for 2 x gange salat. Kurt, Jens og jeg lavede et bål nede på stranden – og hånden på hjertet – det var nok ikke verdens største bål, men brænde kunne det da. Vi var så heldige at have hele 5 kandidater til turen til Blocksbjerg, men det blev ved tanken.*





## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Skønnere udsigt kan man  
da ikke forestille sig.

*Vi fik startet æ grill og snart bredte der sig en liftig duft af kød og pølser ud over nausten (og lidt odeur fra marken ved siden af, hvor bondemanden var i gang med at sprøjte noget udefinerbart ud på marken). Vi dækkede bord udenfor i det gode vejr og de næste timer gik med god mad og lige så gode historier på både amerikansk og sønderjydsk.*



*Efter maden stod menuen på hjemmelavet rabarbertærte med creme-fraiche og frisklavet kaffe. Og det var her det gik grueligt galt for et af vores skibslagsmedlemmer. Jeg nævner ingen navne, men en vis maskinmester var blevet så opstemt af den gode mad og drikke, at han på det bestemteste ville have irish coffe, ellers svarede han ikke for følgerne. Heldigvis havde vi en slat whiskey stående, så vi fik ham pacifiseret uden der skete mere.*

*Efterhånden var tiden kommet for den store båltænding. Dette vigtige hverv blev tildelt Trols, som spædede bålet op med et par heksehyl, i mangel af at ingen af kandidaterne meldte sig til bålturen. Der kom hurtigt gang i bålet og i fælles disharmoni afsang vi shubiduas midsommervise – akkompagneret af diverse hyl fra bålet.*

*Efter et kig op og ned af fjorden måtte vi konstatere, at vi var det eneste sankt hans bål i miles omkreds. Hverken i slotsparken, i roklubben eller ind over Ulkebøl/Sønderborg var der nogen bål i sigte. Bålet var næsten brændt ned, så vi slukkede det sidste og kom sand på, hvorefter vi ryddede op, lukkede nausten og gik hver til sit. Et rigtig hyggelig arrangement, med en masse hyggelige mennesker.*

*Med skibslagshilsen Peter Svendsen*