



## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der var dejligt varmt på stranden da vi indtog vor frokost.

At der var østers i Augustenborg fjord var Reed meget overrasket over.

## Skøn sejltur med Ottar

28. juni 2022

Vore medlemmer fra USA, Lene og Reed, Linea og Mat var på besøg fra USA. Vi ville egentlig have sejlet en tur med Ottar mandag, men det satte vejrguderne en stopper for så vi udskød det til tirsdag. Vi mødtes på havnen ved Ottar kl. 10.00. Jeg havde lænset skibene, der var dog ikke meget vand i, og hentet redningsveste. Vi fik madkurve ombord og så var vi klar.



Der var en let vind, men direkte imod så de fire amerikanere tog hver en åre og så roede vi ud til Madeskovens camping. Her satte vi sejl og tog et ben ud af fjorden. En enkelt vending og så gik vi over til kysten syd for lufthavnen. Vi gik i land på en sandstrand og nød vor medbragte mad. Reed gik som sædvanlig, rundt i vandkanten og kiggede efter forstener og andet af interesse. Stor var hans forbløffelse, da han pludselig fandt en østers. Omgående lånte han min kniv og fik dyret lirket op.





## Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Besætningen havde et smil på læben. Det var hjemturen og den gik for sejl.

En smilende styrmand fik sin første lektion - den næste følger næste år.

*Med lys i øjnene kiggede han på dyret og så blev den slugt med største velbehag.  
Efter at have hygget os en god stund gik vi ombord på Ottar, skubbede hende ud, vendte hende og satte sejl.*



*Lene har sejlet en del med Ottar for mange år siden, men aldrig som styrmand. Det er dog aldrig for sent at lære, så jeg satte hende på den opgave. En kort instuktion og så kørte det bare. Nu er det heller ikke så svært for hun (Ottar) har jo automatgear, man skal kun styre og det passer jo en amerikaner rigtig godt.*



*Vinden var let, men den var med os selv om der ikke var så meget af den. Vi fik en rigtig fin hjemtur og tog første sejlet da vi var i havn. Skibet kom på plads og blev gjort klar og så var der lige det sidste punkt. Vi plejer at afslutte med et lille glas. Denne gang havde jeg medbragt lokalbrygget mjød og det nød vi som afsked. Det havde været en rigtig fin tur og de glæder sig til en tur mere næste år.  
Som skipper siger jeg tak til besætningen, der med godt humør gjorde et godt stykke arbejde som roere og styrmand.*

Steen Weile