



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Fyldt med tang og noget rodet - det er som det normalt er efter højvande.

Man må ikke tage billeder af glade børn uden deres forældres tilladelse så dette er hvad det blev til!

Besøg af Tandslet naturbørnehave

28. marts 2022

Tandslet naturbørnehave og vuggestue havde kørt et projekt omkring vikingetiden og havde forespurgt om de måtte komme over og se vikingeskibet og høre om vikingerne og deres skibe.

Det sagde jeg selvfølgelig ja til og klokken 9.30 dukkede der 28 børn og 7 - 8 ledere op. Børnene var fra ca. 2 år og op til 6 år.

Det er lige sin sag at holde et foredrag i børnehøjde, men det lykkedes. Jeg havde også medbragt 3 slags økser: en kampøkse, en bredbil og en skarøkse. Efter foredraget ude i nausten blev de opdelt i 3 hold der enkeltvis kom ind i opholdsrummet og fik lidt mere at vide. De fik også lov til at holde de forskellige tunge økser og det gjorde lykke. "Må jeg prøve at holde den igen" hørte jeg igen og igen.

Vejret var ikke ikke det bedste, men efter foredraget gik de en tur langs stranden og kom tilbage og spiste madpakker udenfor. Et par havde ikke fået tøj nok på, dem tog vi ind og fik varmet op ved brændeovnen.

Det var nogle dejlige børn og personale der var med og hele arrangementet forløb i bedste orden.

Vi tog ikke noget for arrangementet der blev gennemført af Ellen og undertegnede, men de kviterede med to flasker god vin.

Jeg ville meget gerne have taget et par billeder af de glade børn og skibet, men det må man jo ikke længere uden tilladelse fra samtlige forældre - længe leve forbudssamfundet. Man skal jo også passe på hvad man siger så der ikke er nogen der føler sig stødt.

Steen Weile

28 børn og deres ledere på nausten ved vikingeskibet.