



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Græsset træner til at blive slået, det klarer vi onsdag.

*Hvor har vi dog mange ting!
Genier behersker kaos, så vi fik styr på det.*

Rengøring af "Captains cabin"

15. maj 2021

Vi var 3 der havde besluttet at gøre noget ved opholdsrummet der både var rodet og temmelig snavset. Lørdag morgen hentede jeg Peter Svendsen og derefter Nicole og så gjorde vi lige stop ved bageren for at købe rundstykker. Første opgave var så at lænse Ottar.



Vandstanden var ikke kriminel, men 10 minutter, så var hun tør. Vi kørte derefter til nausten og ville egentlig have givet os i kast med de klenodier vi har samlet gennem tiden. Men vi traf en beslutning om først at tage en oprydning og hovedrengøring.



Vi tømte derfor rummet for alt og gik så igang med rengøring. Spindelvæv blev fejret ned, vindue og vindueskarm vasket og så blev gulvet vasket. Vi fik selvsagt også en kop kaffe og et rundstykke. Alle vore suviniers og andet blev omhyggelig rengjort. Hynderne blev taget udenfor og banket og til sidst startede vi med at få tingene på plads igen. Det var faktisk et ret stort arbejde som blev afbrudt af en ølpause og senere af en frokost.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

En ny form for dekoration!

Ved tre tiden kom Ingrid forbi og roste vort store arbejde.
Samarbejde, humor og godt humør skaber resultater og får folk til at komme igen.
Nu er der rigtig fint og vi vil bede vennerne om at holde det pænt.



Planlægning

Vi lavede også en hurtig plan idet vi stadig mangler at få et brofag ud.

- Vi mødte onsdag 19. maj klokken 13.00. Vi skal have taget en pæl op og banket 2 nye i samt lagt et brofag ud så vi kan komme ind med Ottar.
- Vi skal have slået græs.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Så var der ryddet og sat på plads og et tilfreds arbejds hold kunne slappe af.

