



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Vandlinien blev markeret
med malertape før
malerne gik igang.

Årets søsætning af Ottar

1.maj 2021

Der var indkaldt til søsætning af Ottar. Meteorologerne havde lovet byger og med Corona restriktioner var det ikke for godt, idet vi kun må samles 10 personer i et lokale. Men heldigvis havde de gættet forkert for vi havde sol og kunne være udendørs.



Vi mødtes klokken 10 og snart var de indledende øvelser igang. Bakkestokkene blev lagt ud, Ottar blev sænket ned fra sin højvands-sikring og så blev hun trukket ud foran nausten og lagt på siden. Der blev sat malertape på og så fik hun bundmaling. Det var et effektivt malerhold og klokken 11.40 var hun klar til søsætning - klokken 11.45 flød hun og blev lagt ud ved broen.

En - to - tre - så kører vi.



Så var der den obligatoriske slæbeø. Herefter skulle vi lige ud og se hvor meget vand hun havde trukket. Hun var blevet lidt våd indvendig, men det var meget lidt. Nu blev hun så gjort klar til afgang med forøjninger, ror, årer med videre og så var der afgang til havnen.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Et øjeblik efter var vi ved vandet.

Vi fik et tilbud om at blive slæbt ind, men det blev pure afvist - vi ville selv og snart gik det for årer i modvind mod havnen. Fem roere gav den gas så snart kunne vi vende skibet inde i havnen og fortøje hende på sin plads. Så kørte vi på nausten, fik tændt grillen og så var de bedste grillede pølser med brød. Maden blev fortæret udendørs, så vi overholdt reglerne.



Der blev ryddet op, nausten blev fejlet og Jens lavede et trappetrin op til broen.

Peter og Ingrid havde sponsoreret en ny trillebør som blev samlet. Stemningen var som den plejer rigtig god - en blanding af alvor, humor og latter.

Så fik hun det sidste skub og et øjeblik efter var hun flydende.



Vi havde også fornøjelse af at hilse på en ny (forhåbentlig aspirant) fra Augustenborg.

En stor tak til alle deltagerne for en god indsats og det gode humør.



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det friske olierede træ og den grønne linie gør hende til et rigtig smukt skib.

Der var modvind og vi havde nogle utrænede roere, men de gjorde det rigtig godt.

Vi var 13 til spisning af grillpølser, men vi spiste udenfor, lige efter reglerne.

Skibet skal nu lige trække vand og blive helt tæt. Næste lørdag har vi planlagt rigning (mast og sejl). Se aktivitetsplan!

Skibslagshilsen
Steen Weile

