

Det var et herrens vejr

21. november 2020

Regn, blæst og koldt. Som W. C. Fields ville have sagt "It is not a weather for man beast" (det er ikke vejr for mennesker eller dyr). Men vi var den sædvanlige gruppe der trodsede vejrguderne og mødtes på dæmningen klokken 10.00. Vi gik så igang med at tage dørken ud af Sebbe og lægge den op i min medbragte anhænger. Noget af dørken lod vi ligge så vi kan gå i skibet uden at træde på plankerne. Vi var ret effektive, så kort efter kørte vi på nausten. Som de første på nausten fik vi hurtigt låst op og tændt op i bændeoovnen. Kurt havde medbragt brød og denne gang også smør - Troels havde kaffe med så snart sad vi bænket og fik formiddagskaffen. Vi var otte så vi overholdt forsamlings reglerne.

Kurt og jeg forlod så nausten og kørte ind til Peter Remontius for at gennemgå papirer og planer for udskiftning af Sebbes køl samt andre reparationer.

Tilbage på nausten havde de øvrige fået Sebbes dørk på plads og de yderste brofag, der kun var bundet fast, taget ind. De inderste der er boltet sammen lod de ligge i første omgang.

Nu var dagens opgaver udført og vi tog derfor hjem med god samvittighed.

Sædvanen tro var der en rigtig god stemning - en stor tak til deltagerne. Vi er nu så langt med opgaverne at vi besluttede ikke at arbejde næste lørdag. Der bliver indkaldt til næste arbejdslørdag på hjemmesiden når vi har den på plads samt planlagt opgaver.

Det skal lige siges at en del af Sebbes dørk ikke har det så godt og skal udskiftes. Dette vil og kan vi først udføre når Sebbe er repareret.

Skibslagshilsen
Steen

