

Bolværket på nausten

17. september 2020

Bestyrelsen havde indkaldt til arbejde torsdag klokken 17.00. Vi mødte 4 mand - dog uden bestyrelsen. Græsset var langt og Peter gik derfor igang med grønthøsteren.



Så fik vi sat 1,5 meter pæle mere - Ralf låser af.

Bjørn og jeg gik igang med at grave de gamle pæle op mens Ralf save- de pælene til. Det var et møjsomt arbejde idet kæden er bund opslidt, så den nærmere virkede som en fil. Det gik ret godt fremad og det skal nok blive godt. Det ville dog være fint hvis vi havde været nogle flere - også til arbejde. Undervejs fik vi besøg af Ingrid og hendes søster - det var bare hyggeligt.

Arbejdspladsen med de gamle pæle i forgrunden.



Der har været en forespørgsel fra en skole i Sønderborg der gerne ville ind og se Sebbe samt høre om skibet og vikingerne. De skulle være godt 30 elever samt 6 voksne, men med Covid 19 og med så mange mennesker var der ingen der turde gennemføre dette arrangement. De fik besked på at de godt måtte komme ned på dæmningen, se skibet og i mindre grupper gå ombord. Forslaget til dem var at flytte arrangementet til foråret hvor vi forhåbentlig har styr på smitten.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

*Undervandsbroen i
Augustenborg*



Torsdag formiddag havde der været højevande og vandet stod 10 cm. over broen i havnen - lidt sjovt at se en undervandsbro - men ingen problemer. Ved hausten havde det været lige indenfor porten og højt over broen, dog uden at anrette skader.

Nu skal Ottar sejle 3 dage - jeg håber der kommer nogle gode artikler på hjemmesiden - den er vort ansigt udad til.

*Skibslagshilsen
Steen Weile*