

## Så blev Ottar klar til sejllads

22. juli 2020

Det var en lille flok friske mennesker der mødte op på dæmningen ved Ottar onsdag morgen i rigtig godt vejr. Havde Ottar været rigget med sejl havde vi nok "glemt" arbejdet og taget en sejltur. I en svensk vise hedder det "Hvem kan sejle uden vind", men vi kunne synges "Hvem kan sejle uden sejl".



Der lød kun en velkendt klukken afbrudt af årernes plask - Bjørn larmede noget mere!

Vi roede ud til nausten og nød turen i fulde drag. Vi blev ledsaget af Bjørn der nød at se det lille skib sejle igen. Vi lagde til ved de sørgelige rester af broen som nogen var så uheldige at ramponere ved søsætningen af Sebbe. Så lagde vi nogle bakkestokke ud og trak Ottar halvvejs op på stranden foran nausten. Nogle flittige mennesker havde forberedt metalskinnerne der skulle monteres på lønningen. Så gik de igang - der var mange huller der skulle bores og mange skibssøm der skulle slæes i.

Så er der gang i monteringen af metalskinnen på lønningen.



Det krævede kun tre mand, så de øvrige gik igang med andre aktiviteter. Der blev slået græs til den store guldmedalje og sejlet til Ottar blev "syet" på råen.

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Broen er ikke let at bevæge sig på og jeg havde forventet et større plask, men det lykkedes at komme tørskoet ud.

Tovværk blev gennemgået og det manglende fundet og gjort fast. Der blev også holdt et møde hvor vi planlagde turen til Fynshav samt aktiviteter i den anledning - et godt møde, resultatet skal lige afstemmes før programmet bliver offentliggjort på hjemmesiden. Arbejdet skred fremad og klokken godt et var der så frokost.



Efter frokost blev de sidste skinner monteret hvorefter skibet atter blev søsat og trukket ind til resterne af broen hvor det blev rigget med sejl. Nu var det blevet godt hen på eftermiddagen og vi lukkede og slukkede og for roning gled Ottar stille og roligt ind i haven hvor hun blev lagt på plads. Denne gang med forstavnen udad så hun er klar til næste tur.

Det er skønt at se folk i arbejde - en paparazzi tog nogle seriøse billeder.



En flok glade og arbejdsomme mennesker tog afsked med hinanden efter 9 timer på nausten.

Ottar Formand Kurt har nu, sammen med sine trofaste hjælpere, fuldført sin opgave, nu kan Ottar sejle igen og er smuk som aldrig før. Der er endnu et par småting der skal laves. Vi skal kave monteret 2 klamper til fortøjning agter samt en klampe der med et lille stykke tov kan holde rorpinden. Vi skal også lige have fundet bolinen.

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Lutter smil - nu kan vi igen sejle.

Ottarholdet stopper derfor onsdags aktiviteterne!

Der er stadig en del opgaver der venter i skibslaget. Sebbe skal rigges og masten bør have olie inden idet den er tør som Sahara og vil sprække endnu mere - det samme gælder råen.

Og så er der lige broen - vi har i første omgang sat et skilt op med Adgang forbudt.

Og så er der lige den løbende vedligeholdelse med græsslåning. Vi forventer at der bliver indkaldt til disse opgaver aften og / eller weekender så alle kan være med.



Det er planlagt at tage en sejltur lørdag 25. juli hvor der stadig er et par ledige pladser - se hjemmesiden. Turen gennemføres kun hvis vejret tillader det. Tilmelding nødvendig.

Skibslagshilsen  
Steen Weile