

20. februar 1969 blev der holdt stiftende generalforsamling i Augustenborg. Her blev den selvejende foreningen Skibslaget Sebbe Als grundlagt. Det er nu 50 år siden og de der er tilbage og jeg har kunne finde har fået denne hilsen pr. E-mail.

Kimen til vikingskibet Sebbe Als var turen til Slesvig med Imme Gram i 1966.

Skibslaget Sebbe Als blev stiftet som en selvejende forening på en generalforsamling på Augustenborg forsamlingshus 20. februar 1969.

Vikingskibet Sebbe Als blev navngivet og søsat 19. juli 1969.

Gennem de sidste 50 år har Sebbe Als nu sejlet havene tynde både i indland og udland som værdige ambassadører både for Danmark og for Augustenborg.

Hundredvis af skiftende medlemmer har været med på ture til Tyskland, Norge, USA, Belgien, England, Irland og Polen samt de mange ture vi har haft i de danske farvande.

Det er også blevet til en lang række film, mest for udenlandske filmselskaber.

Vi har også gennem tiden sejlet med et tusindtals udenlandske gæster og givet dem foredrag om skibet og vikingerne på nausten.

Og skibet Sebbe Als, Ottar Als og Nausten har vi endnu.

Vi kan også kalde os verdens ældste vikingskibslag og sejler i det vikingskib, der til sommer fejrer sit 50 års jubilæum og er verdens ældste sejlene vikingskib. Måske endda det ældste sejlene vikingskib nogensinde! Vikingerne lavede vist ikke gennemgribende reparationer, men byggede nye skibe når de gamle var udtjent.

At vi er nået så langt og kontinuerligt har fulgt vore vedtægter samt formålsparagraf - bevare, vedligeholde og sejle med de skibslaget tilhørende skibe - skyldes at vore ledere med Carl Otto i spidsen og en flok spejderdrengene lagde et stort stykke arbejde i at bygge skibet samt senere nausten og Ottar og at der den 20. februar 1969 blev afholdt en stiftende generalforsamling der gjorde skibslaget til en selvejende forening.

Vi har gennem de 50 år mistet en del af de gamle pionerer, men der er stadig en del tilbage. De har alle været med til at skabe noget stort som ingen havde drømt om ville holde i 50 år. En stor tak til dem.

Jeg har selv været med lige fra turen med Imme Gram til Slesvig og frem til i dag. Jeg har også været med på alle de store ture samt mange af de indenlandske. Det har været en 50 års rejse med oplevelser der er de færreste forundt.

Hermed et stort tillykke til stifterne og en tak til de hundredvis af medlemmer der gennem tiden har holdt skibslaget kørende og skibene sejlene. Forhåbentlig vil det fortsætte mange år endnu.

Med skibslagshilsen

Steen Weile MS (Medlem af Skibslaget)

Skibslaget Sebbe Als 50 års jubilæum 1969 - 2019



Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg



© Steen Weile

“Medstifter”

**Som medstifter af vikingeskibslaget Sebbe Als
20. februar 1969,
ønskes du hermed tillykke med jubilæet.**

© Steen Weile