



Skibslaget Sebbe Als
Augustenborg

Sejladstræning med Sebbe

2018-08-26

Der var blevet "truet" med endnu en sejladsdag i år, og vejrguderne ville at det kunne lade sig gøre den 26/8. Så folk var blevet hidkaldt, vi fik samlet folk ombord, og denne gang kunne vi tage vores nye Sebbeline i brug. Dels til at hive os ud på vandet, dels til at kunne tage billeder og film af turen på afstand. Sidstnævnte gav ca 400 billeder og filmklip på en times tid i alt.



Vi tøffede nordpå; op forbi lufthavnen og cirka omkring Arnkilsøre blev fortøjningen sluppet. Der var en stor front der kom meget tæt på, og det kunne have været blevet spændende, men vi slap med skrækken.

Så blev der ellers sejlet; der var en hurraline der havde låst sig og et sejl der skulle finde sit rette sted, men så gik det ellers fint derudaf. Som sidst blev der trænet vendinger, denne gang flere kovendinger end

stagvendinger, og der blev

cirkuleret rundt på posterne så man kunne træne lidt af hvert.

På et tidspunkt blev det dog lidt spændende; de ombordværende var ikke opmærksomme på at Sebbe nærmede sig Sebbelev Skov og det er et område med lavt vand

og masser af store sten, så det gav pludselig lidt hektik med at få lagt roret, få udkig til at navigere uden om sten, men igennem kom Sebbe da, uden at gå imod.

Et par stagvendinger blev der trænet, og så var det retning mod Augustenborg igen. På vej ind kom en lille byge, så mandskabet blev behørigt fersket af inden der blev lagt til.

Tak for en fin tur til skipper Benny og mandskabet!

