



Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Søren havde fundet det svære skyts frem - en kraftig buskrydder.

Så var der atter torsdags arbejde på nausten

13. juli 2017

Efter en hyggelig arbejdsaften på nausten sidste torsdag, var det tid for en ny. Der er opgaver nok og der kom også folk - vi var 9 der gav den en skalle og afsluttede med grillmad og hygge. Der blev opfordret til at vi indkalder til næste torsdag.



Den fungerende formand havde pålagt ansvaret for godt vejr til mig og jeg havde gjort mit bedste - det var tørvejr, men der blæste en ret kraftig og kold vind. Næste torsdag er det Søren der er ansvarlig for vejret, så må vi se om han kan gøre det bedre! Ud over græsklipning eller bedre betegnet, høsten gik nogen igang med skrabning af gammel maling samt fjernelse af det rådne træ i rælingen.



1/2 meter af Ottars ræling har det ikke så godt og skal repareres.

Det var ikke let, da der var nogen der havde brugt vore stemjern til søm, de lignede en sav og måtte skibes. Vi har en udfordring med rælingen og skal nok lige have lidt råd fra en skibsbygger. Stemningen var god med masser af jokes og godt humør.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

En indianer hjalp også til - han var nu ganske ufarlig og enedes godt med vikingerne.

Grillen blev tændt og de kulinariske retter lagt på. Der var atter pølser i diverse størrelser samt et par bøffer. En enkelt fisk havde også måttet lade livet. Brødet er faktisk det sværeste - pludselig skifter det farve og bliver sort.

En stor tak til de fremmødte - vi ses på næste torsdag.



Skibslagshilsen
Søren og Steen



Efter dagens dont gør det godt med lidt grillmad og en øl.

Opskrift: Man tager et stykke arbejde - tilsætter noget godt værktøj samt lidt sved. Derefter blandes det med godt humør samt fede jokes og man afslutter med god grillmad og en kold øl.