

Julehygge på Nausten

2016-12-10

Traditionen tro var der julehygge på Nausten, og det blev en rigtig hyggelig

dag! Vi var nogle få stykker der mødte om morgenen, og vi gik i gang med at tage fra på opgaverne. Stille og roligt kom der flere og flere folk til, og inden længe var der liv og glade dage i Nausten og udenfor!

Der blev kigget på Sebbe; bolte blev checket, laske påbegyndt, rengøring.. Ottar blev også taget under kærlig behandling. De gamle mastefode er ikke længere til nogen gavn, så de skulle fjernes så man kan komme til træet nedenunder. Og det var nok godt nok at de blev taget fat på – boltene var stort set væk, så de kunne fjernes med meget minimal brug af værktøj. Den ene mastefod flækkede endda også på grund af råd, så godt de er væk.

Efter frokost blev der påbegyndt at få tilberedt gløgg og æbleskiver. Der var lidt udfordringer med at få æbleskiverne tilberedt – den gamle støbejernsovn var flad ovenpå, og varmede langsomt men sikkert op. Den nye er rund ovenpå, og varmes hurtigt op men desværre også noget mere voldsomt. Og vores nye gasblus er super effektivt, men varmer jo virkelig kraftigt. Men vi fik varmet både gløgg og æbleskiver, og så blev der serveret i et stopfyldt opholdsrum!

I løbet af formiddagen var der løbende kommet flere folk til; nogle var dog også taget afsted igen. Men da dagen var ved at være omme, havde der været 19(!) personer forbi på nausten – det er vist rekord i nyere tid!

Omkring 16-tiden var der naturligt opbrud, og vi kunne lukke og slukke Nausten efter en rigtig hyggelig julekomsammen!



Børnene hyggede sig med at gøre skibet rent



Det var dén mastefod!



Der jules!