

Søsætningen af Sebbe

27. maj 2007

Lørdag mødtes vi igen en lille håndfuld for at færdiggøre Sebbe til søsætningen søndag. Der skulle monteres tofter og så skulle hun bundsmøres. Da vi ikke var flere tog tingene lidt længere tid og de sidste var færdige klokken 20.30.



Det var ikke let at komme tørskoet i land!

Søndag morgen kl. 09.00 stod vi fire mand på nausten. Kl. 09.10 var vi pludselig omkring 20 mand (lokale) og så kom der gang i klargøringen. Vi var så heldige i år at vandstanden var temmelig høj, hvilket betyder kortere slæb. Årer blev taget ned, baggestokke lagt ud og Sebbe sat ned – det gik fint.

Så skulle der skubbes – en – to – tre og så skete der ikke noget. En gang til, - en – to – tre og så begyndte hun at glide og alt gik glat – lynhurtig søsætning, 15 minutter så lå hun i sit rette element. Hurra, og så en slæbeøl. Men det er en sen søsætning og hun var meget tør – hvilket betød at hun tog meget vand ind og efter kort tid var hun "sunket". Der blev smidt et par pumper i hende og midt



Hun var meget utæt og sank ret hurtigt.

på eftermiddagen kunne vi holde hende flydende med disse pumper. Der var ikke besluttet nogen læk, hun tog vand ind stort set alle steder så det var bare at væbne sig med tålmodighed og vente på at hun trak vand. Vi kunne ikke ro hende ind til havnen så i stedet stagede vi ud og droppede det store 60 kg anker og hang derefter vores 40 kg på linen – så lå hun godt!

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Sidst på eftermiddagen lukkede og slukkede vi så. Men, jeg har det aldrig så godt når skibene ligger ude på det lave vand så ved 21.30 tiden kørte jeg en tur derover for lige at sikre mig at alt var i orden. Halli hallo og så lige en gang til – hun lå meget dybt i vandet selv med to pumper! Aj, aj – så gik der et lys op for mig – som sædvanlig havde jeg taget strømmen da jeg gik og ikke skænket pumperne en tanke. De blev så sat til og det gik rigtig fint med at få hende lænset.



Så var hun pumpet tør.

Mandag morgen mødtes vi 5 personer på nausten kl. 09.00. Sebbe lå fint og pumperne var stoppet. Så blev der ringet til Hans der havde lovet at slæbe Sebbe i havn. Vi nåede en kop kaffe og lidt chokoladebrud inden han dukkede op. Så trak vi os ud og fik begge ankrene op så kom vi i havn efter Hans' flotte sejlbåd i ægte træ. Ja, så var det bare at få Sebbe fortøjet og klokken var bare blevet 11.



Sebbe ved broen mandag morgen.

En stor tak til den lille skare der har fået Sebbe gjort klar i løbet af vinteren og sørget for at hun kom i vandet.

Skibslagshilsen
Steen Weile