

Så sejlede Sebbe – igen

3. november 2006

Den 9. september i år blev det gode skib Sebbe Als halet på land. ”Så er sejlsæsonen slut for Sebbe, nu ligger hun lunt og godt i sin naust og venter på at vi giver hende en ny make up inden næste sæson”, sagde formanden ved den lejlighed.

Men det skulle gå så grueligt galt:

Der var arbejds weekend den 4. og 5. november, og da holdet åbnede porten til nausten, ja da fik man næsten et helt chok.



Skibet havde sejlet

Sebbe havde bogstaveligt sejlet igen helt alene inde i nausten. Efter stormen, som havde hærget den 2. og 3. november var der kommet så voldsomt et efterskvalp af vand med så stor en kraft, at Sebbe var ”sejlet” ud af støttebukkene, og da vandet trak sig tilbage havde hun lagt sig stille og roligt ned på siden. Dette syn gav virkelig sved på panden, men heldigt nok var der ikke tegn af skader på hende.

Ikke nok med det. Vandet, incl. tang og alt muligt skidt og møg, var trængt helt op til døren og ind i det bagerste lokale, hvor vand og mudder også havde sat sine spor.

Det hele så simpelthen forfærdeligt og uoverskueligt ud.

Men som ægte Sebbe-folk gik man straks i gang med den helt store oprydning og rengøring, og der blev skovlet jord og tang ud af nausten og gjort rent i det bagerste lokale og tændt op i brændeovnen så at man i det mindste kunne have et lunt og godt sted at være.

Én af vore ”forkvinder” var som sædvanlig den ihærdige som samtidig med rengøring i mødelokalet også sørgede for mad og drikke til folket.

”Oh” sagde én af Sebbe-folkene som ryddede op ”jeg gik lige og drømte, at hvis vi nu havde en højtryksprøjte, så kunne vi jo rense gulvet i nausten noget så fint.”



Der var meget at rydde op

”Intet problem, sådan en har jeg med, svarede jeg, for efter aftale skulle Sebbe i denne weekend renses så at den kunne være klar til en ”make up” senere.”

Så blev gulvet ellers spulet og renses og senere ca. en ¼ af Sebbe indenbords. Desværre gik tryk-slangen på sprøjten i stykker, it å gøe, vi klarer det nok alligevel.

Alt var så frygtelig vådt, og jeg tror nok, at dette var lærestregen, som fortalte, **at der ikke må stå noget på gulvet, som kan flyde rundt eller ikke kan tåle saltvand.**

Sebbes sejl er med velvillighed fra et

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

tidligere lagsmedlem lagt op på hans loft, hvor der er tørt og godt. Som bekendt har der været en bådebygger, som har set Sebbe efter i sømmene. Der blev banket og lyttet, så man næsten skulle tro, at dette var en større lægeundersøgelse. Gennemgangen foregik sammen med Steen Weile som kunne notere sig, at det slet ikke stod så slemt til, som han troede. Der skulle skiftes nogle nitter og tættes hist og her. Alt det er der så styr på nu og man kan begynde at reparere



Vejret var fint så oprydningssjakket spiste ude

på Sebbe, når formanden finder det rigtigt, og skibet er tørret lidt. Bådebyggeren har foræret os en hel del værktøj, herunder kalfatringsjern, skarøkser og en hel del beg. Han har samtidig stillet sig til rådighed for os for at lære os at kalfatre o.lign.- arbejds gange, som vi måske ikke er de helt store ørne til.

Alt i alt må man sige at det var en god lørdag, hvor alle tilstedeværende virkelig bestilte noget, for udover alt det rod som beskrevet, blev broen også taget ind, og der blev ryddet op udenfor, hvor vi bl.a. smed en hel masse tang op på taget af nausten.

En rigtig god dag hvor der blev vist sammenhold, og vi nåede stort set det hele.

Jens Peter B. Østergaard

Ikke første gang

Vi har gennem årene gentagene gange haft vand i nausten og på et tidspunkt var der seriøse tanker om at lave en afskærmning/vold foran nausten om vinteren, men dette blev opgivet. Efter hvad jeg husker er det dog første gang skibet ligefrem har sejlet. Det giver et frygteligt griseri - jeg har tidligere gjort rent og vil gerne hermed give et skulderklap til den flok der fik det klaret i lørdags. Jeg var selv kort forbi i søndags og der er nu rent og pænt i både naust og omgivelser.

Hilsen
steen