

En søndag på Als

20. August 2006

Musikken var god og der var mange mennesker, sådan et sted skulle der også være et vikingskib og det var der også - vi var på pletten!



*Så er der dækket op
- vel bekomme!*

Ved middagstid stævnene vi ud - 9 kvinder og kun 4 mænd iført madkurve og drikkevarer. Vi ville atter i år pryde parken og hilse på de mange nysgerrige mennesker som kom ned for at se til os.

Vi roede ud og vendte ved Kongebroen, gik på lavt vand inden om de øvrige og endte på første parket. Atter i år havde de placeret en storskærm så vi kunne følge slagets gang.

Roret blev lagt op som bord og sirligt dækket med en dug og så blev der ellers rettet an med et helt festmåltid. Vejrprofeterne havde spået regn, men vore bønner var blevet hørt så der var tørt, lunt og dejligt. Hvor er det skønt at være på vandet og nyde de medbragte lækkerier til tonerne af Stig Rossen og ikke mindst Trine Gadeberg der synger smukt og har et meget pænt udseende. Det er en dejlig tradition med arrangementet - det er også et utrolig smukt sted at holde det - det gamle slot og de mange gamle træer der danner rammerne om det dels klassiske dels lidt mere moderne musikprogram.



Smuk stemme og

Så fik vi besøg af et af Augustenborgs smukke træskibe. Det holdt lidt hårdt at komme ind på det lave vand, men det lykkedes og så blev der trakteret for hele besætningen (han var alene). Senere kom Augustenborgs smukkeste træskib (Kaperen) ind for fulde sejl, nej hvor er hun smuk!

Da musikken sluttede 17.30 var de fleste andre skibe sejlet.

Vi halede begge ankre op og roede ud i sejlrenden hvor vi for riggen alene sejlede ind i havnen. Vinden var løjet af og gik lige ind, men i havnen gik det ikke helt efter planen.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Pludselig blæste det op og vi nåede ikke helt rundt så vi lagde os først på tværs af pælene. Så fik vi fat i et tovværk forskibs og trak snuden ud så vi til sidst kunne bakke på plads - ikke særlig elegant, men skibet kom på plads. Efter at have gjort klart skib tog vi sædvanen pænt afsked efter en hyggelig eftermiddag. Synd for dem der ikke

Steen



Kaperen - utrolig smukt



Besøg af et andet smukt træskib

Nyt fundament til toiletet

Søndag formiddag knoklede to personer med støbning af nyt fundament til toiletet, men vi blev ikke færdige. Mandag aften mødtes vi så fire mand og fortsatte dels med støbning, dels med klargøring af lys. Og se - der blev lys og da det ved 21.30 tiden blev mørkt udenfor afsluttede vi støbningen. Aftenen bød også på en utrolig smuk solnedgang. De der ikke så den kan se billedet her!

Steen

