

## Historisk dag ved Nordborg Slot

2016-08-13

Traditionen tro er Skibslaget Sebbe Als deltager ved det årlige træf ved Nordborg Slot, hvor vi deltager med skibet Ottar Als.



*Uventet gæst på Nausten*

Vi var to personer, der havde taget tjansen med at få Ottar til Nordborg og gennemføre arrangementet. Jørgen havde bestilt Verner Østergaard til at komme og hente Ottar kl 9, så vi havde fået pakket skib og det hele, så han kunne hente Ottar når han kom.

Der skulle lige hentes et par ting på Nausten, så jeg kørte derover, men nede ved Nausten

stod der pludselig to kalve. Øh.. Ringe over på gården – jo, der var to kalve

på tur, men de plejede nu selv at finde hjem. Hvilken kaff, eh, kraftfoder byder du uventede gæster?

Tilbage til



*Den flyvende færing!*

Augustenborg - løftet af Ottar på ladet gik uden problemer – Østergaard har prøvet det en del gange før – så der gik ikke længe før Ottar var på vej nordpå.

Fremme ved søen fik vi Ottar i vandet; der var overskyet og lidt vind, men vi kunne fint få roet hende over til broen, ved siden af Hjortspringsbåden som allerede lå klar.

Arrangementet startede; der var løbende folk nede og kigge på bådene, men det store rend var der nu ikke tale om. Oppe på pladsen var der forskellige arrangementer, blandt andet med opvisning af heste, som publikum syntes var ret interessant.

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Der kom også en lille trup som spillede middelaldermusik, og senere opførte akrobatik til den store guldmedalje. De tricks de lavede ville nok få den gennemsnitlige "Sebber" i et længere forløb med kiropraktorer og fysioterapeuter.

Sædvanen tro kom der naturligvis også regn i løbet af dagen. Det er –



Ottar og Tilia ved broen i søen ved Nordborg Slot

desværre og helt uforklarligt – en af de traditioner der ligger til denne dag. Men som viking er man jo ikke lavet af sukker, og vand kan man brygge mjød af, så pyt med det!

Der kom løbende folk som ville ud med Ottar, og vi fik samlet tre ture sammen på søen. Den ene tur var med en dreng på 5 og hans bedstemor; han fik lov at tage rorpinden



under rotur, og bedstemoderen spærrede øjnene noget op, da han ellers ikke turde ret meget, så det var en dejlig oplevelse for dem begge. Der kom også nogle flere "Sebber" på visit og en tysk familie var også med ude og prøve Ottar ad. Undervejs fik vi naturligvis hilst på Hjortspringbåden ved behørigt at mande årer (rejse dem lodret); vi måtte dog nøjes med bådshage da Ottars årer ikke er lige sådan at rejse i fart.

Senere på eftermiddagen fik vi igen pakket Ottar og roet hende over til afhentningsstedet, hvor hun så blev løftet op af Østergaard og sat i vandet igen i Augustenborg. Der blæste en del, så vi aftalte at rigge hende og gøre klart skib dagen efter, hvilket blev gjort.

Det var en hyggelig dag i Nordborg; en skam der ikke var flere Sebber der kunne komme og være med.

Skibslagshilsener,

-Allan Jensen, formand Sebbe Als