

## En rotur med nye aspiranter

2016-05-21

Der var arrangeret arbejds- og sejldags i Skibslaget den 21/5. Der var en



Musene kunne rigtig godt lide vores stearinlys

flok helt nye aspiranter der havde spurgt om de kunne komme ud og ro en tur i Sebbe, og man skal jo ikke forpasse en mulighed for at få luftet vor gode, gamle dame. Dog var der lige lidt arbejde der skulle klares først..

Dagen var planlagt som arbejds- og sejldags. Planen var at se om der var noget der skulle laves på Nausten inden det blev til en tur på vandet. Vi var nogle stykker der mødtes ovre på Nausten. Og her blev det tydeligt at der var "lidt" der skulle laves.



Denne fine platte har ikke været pakket ud siden 1980!

Græsset var i en højde så det nærmere var høst end græsslåning. Brændenælderne var modne til skovning. Og Svendsen besluttede sig til at slyngelstuen var i en stand så der skulle hovedrengøres. Så planen var lagt – vi gik igang udenfor og indenfor. En halv times tids arbejde, så var plænen præsentabel. En time med buskrydderen, så var brændenælderne i en højde hvor de havde luft til at blive store igen. Og så var der lidt generel oprydning mv udenfor.

Svendsen tog alt i slyngelstuen ud, satte det meste udenfor, gjorde rent og sorterede, og satte det meste tilbage igen. Og hold op der så pludselig flot ud derinde!

I skibshallen stod der kasser, bordplader og bænke. Dennis og Kurt havde hentet kasserne fra Sebbe, så de blev sat op som en disk og der blev lavet langbord og bænke. Så det blev helt præsentabelt igen!

Henne ved 15-tiden drog vi til havnen, hvor der stødte nogle

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

flere "sebber" til inden aspiranterne kom. De fik redningsveste på, fik roinstruks, og så drog vi på togt. Helt ud til Nausten. Der skulle lige øves lidt med årerne, men et par stykker havde roet før, så der gik ikke lang tid før vi skød en god fart. Turen ud til Nausten gik helt fint; der var lige et uheld med



*Aspiranter klar ved årerne!*

en åre der kom i klemme ved en bropæl, men det kan jo ske. Vi kom i land, fik en forfriskning og så kunne folk tage et kig rundt på Nausten. Svendsen gav et godt foredrag om skibets



*Svendsen har taget ladegreb på snakketøjet og fortæller om gamle dage*

fortræffeligheder og ture rundt i verdenen, og herefter var det tid til at ro tilbage igen.

Turen tilbage gik stille og roligt; der var lidt strøm der drillede, men ude i sejlrenden var der ingen problemer, og efter en fiks havnemanøvre var Sebbe på plads igen. Der blev gjort klart skib og takket af for dagen. En ganske fin dag i et skibslags liv!

**Skibslagshilsener,**

**-Allan Jensen**