

Søsætning af skibene

23. april 2016

Søsætningen var blevet udsat en uge på grund af masivt mandefald, den skulle have været 16. april. Spændingen var derfor stor - hvor mange ville der komme - kunne vi få skibene i vandet? Og jo - folk dukkede op - bl.a. havde vi fornøjelsen af at hilse på en del gamle medlemmer.



Så mangler der bare det sidste skub.

Der blev snakket og der blev gjort klar til søsætningen af Sebbe. Bakkestokkene havde ligget i blød og var gennemfedtede med saltvand, lige som de skulle være. Skibet blev let og elegant sænket ned med den nye donkraft og så var vi klar. Formanden der havde styret slagets gang overlod til undertegnede at tage kommandoen over selve søsætningen. Alle kom på plads og så blev der skubbet! - som altid rørte skibet sig ikke en tøddel, et



Sebbe er i vandet og bliver fortøjet til broen.

minuts pause og så skete der noget, skibet gled et par meter ud - så var vi igang. En kort pause og så gik det videre og snart var vi halvt ude af nausten. Der blev flyttet bakkestokke og så gik det ned af stranden og ud i vandet.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Et øjeblik blev vi stående halvt ude i vandet, men så fik skibet et sidste skub og gled ud. Søsætningen tog ca. 10 - 15 minutter, uden brug af ruller eller løftestænger. Hun blev trukket over til broen og fastgjort og så råbte formanden "Slæbeøl".

Vejret var lovet ustadigt, men solen skinnede med en lidt skarp vind ind af fjorden. Efter pausen deltes vi i 2 hold, et hold gjorde Sebbe klar med dørk, hoved og hale samt mast, rå og ror. Det andet hold fik Ottar vendt og søsat.



Fuld action - Ottar har lugtet vand.

Da hun var på vej ud i vandet kom der pludselig et højt råb "Kør da uden om flagstangen for fanden", absolut en god idé der blev efterfulgt. Ottar gled lynhurtig i, fint arbejde. Sebbe tog ikke meget vand ind, men det gjorde Ottar til gengæld. Der blev rigget en pumpe til og efter en stund kunne den følge med.



En herlig tur til havnen - uden at ro!

Mast og ror blev monteret og så kom årerne i skibene og alt var klar til afgang. Ottar tog først afsten med fire mand så der kunne øses undervejs. Så skulle vi afsted med Sebbe. Allan tog den som skipper og kom på en prøve, da vi gled

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

ind mod en sten og blev siddende fast uanset hvor meget der blev roet. Vi fik hjælp af et par fiskere i waders og stagede os samtidig fri. Ude i sejrenden fik roerne lov til at hvile for med vinden som drivkraft, uden sejl og rig gik vi 1 - 1,5 knob og havde dermed fin styrefart. Vi roede ind i havnen, vendte skibet og fik hende lagt på plads. Der var så almindelig oprydning og derefter blev de fleste kørt tilbage til nausten. Der var ikke organiseret frokost, men der var nogen der havde noget mad med der blev delt. Det bedste var en rigtig ølkage!

Planen er nu at der bliver indkaldt til masterejsning på Sebbe samt rigning med sejl på begge skibe i næste weekend.



Så er skibene på plads - nu starter sejsæssonen.

Held i uheld! Uheldigvis blev der spreds gylle på marken ovenfor nausten - heldigvis bar vinden væk fra nausten, så det var ikke noget problem.

Det var dejligt at se så mange glade mennesker og se at de med et smil klarede alle arbejdsopgaverne i et godt samarbejde. Det var også dejligt at se næste generation (børnene) hygge sig på nausten og blive våde. Skibslaget er til både for børn og voksne (samt barnlige sjæle). En stor tak til alle.

**Skibslagshilsen
Steen Weile**



Det ser drabeligt ud, men var ikke noget problem.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg



Sådan vendes Ottar

God taktik, gode stærke folk
(det var der) og så er det
bare rå muskelkraft et par
minutter!

