

En torsdag aften sejls 22 maj 2008

Som vanligt samledes vi ved skibet omkring klokken 17.00. Vi var 7 og vejret var meget fint - lidt



For sejl ud af fjorden

ten paradises forhave!

Jeg fik lokket besætningen til at ro en lille ekstrarunde til ære for fotografen og så gik turen tilbage til havnen. Her lavede skipper en perfekt landing - skibet blev gjort klar og så var klokken pludselig 21.30 - en dejlig tur på fjorden var til ende. Vi havde et par aspiranter med der også nød turen i fulde drag og truer med at komme igen.

Hilsen
Steen

mere vind ville dog ikke have gjort noget. Vi havde vinden næsten ind fra agten og satte sejlet helt inde fra havnen. Stille og roligt gled vi ud. Men vinden sprang i et væk så et antal gange måtte vi vende sejlet. Idet der var ret pæn vandstand sejlede vi hen til Rønsten - den skækkelige stengrund der ligger et godt stykke ude i vandet efter badehusene. Det viste sig den var markeret med en plastikflaske og vi passerede 15 - 20 meter fra centrum. Vi fortsatte ud for Ørkobbel hvor vi vendte og sejlede hjemover. Vi fik lavet en ret pæn stagvending og så gik vi ellers ret tæt til vinden indover - vi kunne faktisk holde kursen ret mod nausten, men sådan skulle det ikke blive ved. Pludselig sprang vinden og vi sprang efter - faldt af og kunne ikke holde kursen. Så fik vi, kort efter en vendig besøg af en sværm kajaker (100% plastik) der kom padlende forbi og hilste og så glade ud - sikkert fordi de så vort søde lille skib. Vi krydsede nogen gange uden det store held, bedst som det gik slog vinden om. Så strøg vi sejlet og roede de sidste 5 minutter ind til nausten. Her blev der så fremsøgt diverse remedier der skal bruges til markedsdag i Augustenborg på lørdag. Der er så flot ved nausten - hvidtjørnen blomstrer og en aften stund i stille vejr ved solnedgang, ja så er det næs-



For roning ind mod nausten

Fortsættes



Kajakroerne dukkede op i deres små lette fartøjer.



Hvidtjørnen står i fuldt flor rundt ved nausten



Ottar i solnedgangen - helt stille

