

Nogle mennesker havde fået den idé i forbindelse med nogle mærkedage at invie en flok mennesker i vikingernes verden og samtidig få en festlig dag. Fra skibslaget havde vi gjort nausten klar både udvendig og indvendig og klokken 14.00 mødtes vi på dæmningen ved skibet med de ca. 40 deltagere. Efter en kort introduktion kørte halvdelen på nausten og den anden halvdel roede Sebbe ud til nausten. Der var i mellemtiden blevet stillet op med det store kaffebord og under indtagelsen af herlighederne gav undertegnede et foredrag om os og vort virke fra Imme Gram blev søsat og frem til idag. Der dukkede et spørgsmål op - hvad gør I hvis I sejler og skal på toilettet? Svaret med at sidde på rælingen og holde fast i vanttovene vakte en vis undren. Der var meget stor interesse for sejlegenskaber med et vikingeskib og vi tog derfor en lille tur med et hold deltagere. Imens vi var ude var der lege på stranden - det store 60 kg anker blev slæbt gennem sandet, der var tovtrækning osv. Da vi kom ind ville andet hold gerne ud at prøve at ro så vi tog en lille runde mere. Da vi kom ind til broen igen havde de arrangeret et overfald på skibet - et hold råbende og skrigende "vikinger" kom farende ud på broen med skjolde og svær. En havde medbragt en kanon der blev affyret ud over vandet - tidsmæssigt var det "skudt" lidt ved siden af. De viste sig nu ikke at være så farlige. En del af deltagerne gik i land og vi sejlede så skibet ind i havnen. Det var nogen rigtig gode roere og havnemanøvren med at vende skibet gik som en leg - det tager ca. 3,5 min. at vende skibet 180° i den indre havn, også selvom der var en ret kraftig vind.

På nausten var der dækket op ved et langbord dekoreret med blomster og så var der spisning. Efter spisningen trak folk ud til lejrbalet. Vinden havde lagt sig og der blev tændt stearinlys rundt omkring. Vi blev også belønnet med en fantastisk smuk solnedgang. Så kom snogbrødsdejen og pindene frem. Der blev opført nogle sketses og gennemført lege, snakket, leet og hygget. Ved 22.30 tiden brød folket - en oplevelse rigere.

Fra skibslagets side vil vi gerne sige tak til deltagerne. Det var et helt igennem dejligt selskab - en flok positive mennesker der forstod at hygge sig. De roede skibet som havde de prøvet det mange gange før og nød til fulde pustet af tiden for 1000 år siden hvor larmende og lugtende motorer ikke var opfundet. De praktiske ting sørgede arrangørerne selv for hvilket gjorde det let for os. Konklusionen er derfor: et perfekt arrangement til glæde for både deltagerne og os.

Skibslagshilsen

Steen Weile

Billedgalleriet



Vikinger og skjoldmøer ved årene.



Med Jens Peter ved roret gik turen ud til nausten og der var ingen slinger i valse - alle nåede godt frem!



De nye vikinger hang på årerne og gjorde deres bedste og sandelig om der ikke var en del gode aspiranter!



Skaren var meget blandet - imellem var der militær-folk - soldater og så en der striglede hest, også ved militæret - han fortalte at hestene normalt fes når de blev striglet på bagdelen.

Fortsættes



Gæsterne blev lined op ved et langbord og nød til fulde både mad og drikke. Men der var også plads til seriøse diskussioner og end ikke en kameramand kunne stoppe dem.



Der gives instrukser om det videre forløb.



Så var der lidt mere instruktion - intet var overladt til tilfældighederne - en sikker vej til succes.



Så var flokken lined op og på bedste spejdermaner blev flaget strøget - uden at røre jorden, selvsagt for det var en "gammel" spejder der stod for det praktiske.



Solnedgangen var virkelig smuk og lidt senere lagde vinden sig så der blev havblik. En vidunderlig aften - også hvad vejret angik.



Så var bålet tændt og første mand starter med snogbrød - snart fulgte andre eksemplet.