

Arbejde på nausten - lørdag 7. marts

Et lidt trægt fremmøde: men klokken er jo ikke 9.00 på samme tidspunkt overalt (på jorden). Starten var en kop kaffe og lidt snak. Så gik vi igang. Der var stadig nogle nagler der skulle sættes i og et par træreparationer der skulle laves. Så var der en der fik en god idé - skulle vi ikke vente lidt med opgaverne og tage en oprydning - vi har masser af arbejdsbord, men det var efterhånden svært at finde en plads til en kaffekop! Det gjorde vi og snart var det ikke til at kende igen - et godt udgangspunkt for et godt arbejde. Nu er årets reparationer ved at være færdige - så genstår rengøring skrabbning og maling af skibet.

Vi havde ikke fået organiseret mad så først på eftermiddagen stoppede de fleste på grund af knurrende maver, men med en god fornemmelse idet vi havde udført et godt stykke arbejde.

Jeg blev lidt længere og færdiggjorde den sidste laske. På et tidspunkt gik jeg udenfor - foråret er på vej og der var stille. Så faldt mit øje på vor gamle flagstang der de sidste år skiftevis er kappet i top og bund på grund af råd og derfor ikke særlig høj længere. Der var en der skaffede en fin brugt stang sidste år, men der var ikke nogen der havde sat den op og det er da egentlig synd! Det tog en times tid at fjerne den gamle, vaske den nye og give den et nyt hul samt rejse den for mig og mit ego der gav en hånd med. Efter endt værk hejste jeg flaget (vi har 2 af slagsen), men det er stadig en elendighed og man kan se at det var i 1214 Dannebrog faldt ned og begge flag ligner originalen fra den gang - tyndslidte og lasede. Her trænger vi til noget nyt eller i hvert fald nyere.

Så strøg jeg flaget og lukkede og slukkede - en god dag var til ende.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Så venter vi på foråret!



Dannebrog vejer på nausten



Lidt krum i toppen, men ellers fin