

## Rigning af Sebbe

### Store bededag

En god håndfuld medlemmer samt nye aspiranter mødtes på dæmning mellem klokken 09.30 og 10.00. Vejret kunne vi ikke klage over, fuld sol og ikke så meget vind. Ved mastekranen lå der flere skibe og ventede og vi begyndte at ane at det kunne blive en lidt længere varende mission at få masten rejst, men først skulle vi lige have den hentet på nausten. Kim havde Fie klar til slæb, men da vinden var ud af fjorden besluttede vi at ro derud, så kunne Kim sejle sin egen sø med Fie - hun larmer og lugter. Vi skubbede os ud, lagde årerne ud og fik en fin tur til nausten. Mast og rå kom ombord og så var det lige alt det tovværk der skal til, vi fandt hvad der skulle bruges og lidt til. Så skulle vi lige slæbes ind. Indrømmet - starten kunne have været smukkere og lidt mere effektiv - vi kom afsted og så var det virkelig fint, mastekranen var ledig og vi gik lige ind og gik så igang. Der var en lokal der gav en hånd med ved kranen og problemer? - næh, det gik som fod i hose. Så skulle vi over på vor plads - det gav lidt større problemer da vinden blæste ret godt udaf, - så fik Fie en line og så kom vi på plads. Så blev der kaldt ind til kaffepause med wienerbrød før vi gik igang med at montere sejlet på råen og råen på masten - det bød heller ikke på problemer og snart var hun klar. Der mangler lige den sidste finish med opstamning af vanter, hoved og hale samt et par tovværk, så kan hun stikke til søs.

Vi havde ikke en skibshund, men hele 2 store sorte og det gik helt fint selv om de ikke var vant til det. Nogle hyggelige timer i godt selskab og Sebbe ligner nu sig selv. Synd for dem der ikke var med!

Skibslagshilsen Steen Weile



*Ikke en, men 2 skibshunde*



*Så kom masten op*



*Der bindes og stammes i alle hjørner*