

Arbejdsweekend

Lørdag d. 3. og søndag d. 4 marts 2012

Om lørdagen var vi kun 4 og søndag 5 så det var ret begrænset hvad der blev lavet - dog, Ottar er snart færdigskrabet i bunden og rengøring af Sebbe i fuld gang. Pullerten som skal skiftes er også godt igang, men der er langt igen. Og så kom der noget uforudset!



Der er plads til både seriøse samtaler og sjov på nausten og så samtidig!

Det blæste en del og var mildt sagt ikke særlig varmt, men hvad det går også. Lørdagen gik med skabning af Ottar og selv om hun er et lille skib, er hun stor nok når der skal skrubes. Vi fik også tømt udhuset for affald fra den sidste oprydning - det er godt at have det i orden når vi rigtig skal i gang. Søndag morgen startede vi op med spantet. Vi har fået et lille stykke groet egetræ på ca. 150 kg som vi skal have "snittet" ned til et stykke træ på ca. 30 kg. Da vi havde fået slæbt "bæstet" ind i nausten og jeg hentede en skarøkse der var en der vantro kiggede på mig og tog sig til hovedet. Det skal så lige siges at vi havde et par andre trick med bredbille og en bred kile, men vi kom godt igang og fik det groft tilhugget på begge sider. Fint igen at svinge øksen (og få en vable).



Arbejdsweekend

Lørdag d. 3. og søndag d. 4 marts 2012

AV, min arm!

Nu var det sådan at vi har haft en professionel skibsbygger til at gennemgå skibet og reparere det der sikkerhedsmæssigt skal være i orden. Det eneste der skulle gøres de næste år var så almindelig vedligeholdelse. Den første



Det er ret fornøjeligt at skabe på et skib i godt vejr og godt selskab!

overraskelse var, da vi i efteråret pr. håndkraft rykkede den styrbord pullert/spant over på grund af råd. OK - det kan overses, men ved rengøringen dukkede der mere op! Den store forstærkning akter styrbord ved klamterne til skøde og bras var helt porøs og kunne pilles i stykker med de bare fingre! Dette er ikke bare lige kommet sidste sommer - heldigvis fandt vi det selv nu for det ville have været meget uforsvarligt at sejle med!

Og hvor slemt er det så? Jo som det ser ud skal der skiftes 3,5 meter rem og for at dette kan gøres skal både store og små knæ fjernes i det område, så skal den gamle rem lirkes ud og en ny fremstilles og monteres. Vi skal også have skaffet træ til dette og så arbejdskraft. Dette må nok siges at være en streg i regningen, det var ikke planlagt og vi skal jo have skibet i vandet så vi kan gennemføre først og fremmest Romregattaen - de andre arrangementer er der lidt mere tid til.

Jeg vil derfor opfordre medlemmerne til at møde op, også til arbejdet. Om en måned er der påskelejr og kommer der folk nok til denne er jeg sikker på at vi når det hele! Skibet er nu næsten rengjort og der er heldigvis ikke dukket mere op.

Skibslagshilsen
Steen Weile