

## Samværsdag på fjorden

25. juli 2013

Siden sommeren nu viser sig fra en så fantastisk god side er vi et par stykker der har besluttet at torsdag er fast sejldagsdag med Ottar. Nogle dage er Ottar helt fuld, andre dage er der knap så mange til stede, og i dag var vi tre personer (Sylvie, Skipper Ingrid og Allan) der mødte frem til lidt hyggelig sejlads.

Vinden var svag til let fra sydøst; der var letskyet og solen skinnede godt.

Vi fik stævnet ud fra kaj; ganske kort efter vi var kommet fri af pælene kunne vi hive sejlet op. Det var lidt mere en udfordring at finde vinden, men det lykkedes at finde vinklen og så komme afsted. Ude i fjorden var der et marsvin der lige ville følge os på vej – hyggeligt at have den slags følgesvende på turen. Der var også ret mange brandmænd, men dem lod vi nu svømme deres egen vej.

Fri af badehusene friskede det en del op; vi begyndte at få mere tryk på sejlet og hastighed på båden. Flere sejlende og badende hilste på os på vejen ud; de syntes at et ægte vikingskib var spændende. Og det kunne vi jo ikke være uenige med dem i.

Ude på fjorden gik det bare derudaf. Vi fik hurtigt sejlet over til "ubåden", hvor vi kunne foretage vores første vending. Undervejs havde Allan fået tjansen som styrmand og skulle så prøve at koordinere vendingen. En, to, tre og vupti, så havde vi vendt. Men hvordan kunne det være anderledes med så god en besætning?

Vi fik taget et kryds mere tilbage til Als, og tilbage igen til et par hundrede meter nord for "ubåden". Undervejs på sejlturen havde vi set at der var lidt skyer og dis der havde samlet sig på Nordals. Pludselig begyndte Thor at lufte sin gedetrukne stridsvogn; i hvert fald hørte vi torden i det fjerne. Så måtte vi erkende at det nok var tid til at slutte turen for i dag. Vi vendte næsen mod Augustenborg havn igen. På turen tilbage kom vi ind i et par døde pletter uden vind, så vi måtte lige sætte et par tandstikker og og plaske lidt med dem, og efter kort tid kom vi ud hvor der var god vind igen.

Tilbage i havnen kom vi hurtigt og (næsten) elegant ind på plads igen, og vi blev hilst på af Steen og et par Imme Gram-sejlere og senere et par hollændere mens vi gjorde klart skib.

Helt bestemt en hyggelig tur, og afgjort noget der kan anbefales andre at tage med på en torsdag!

Hilsen Allan Jensen

