

# Ribe Vikingecenters åbning 2010

Første weekend i maj åbner Ribe vikingecenter og i år var det noget helt specielt idet byen fejrer sit 1300 år jubilæum.



*Der var rigtig mange telte og boder*

Vi havde i år fra skibslaget lagt op til en fælles tur og vi blev da osse 8 deltagere der mødtes på Kirkepladsen i Sønderborg - nå ja, der var nogen der kom lidt senere. Vi fordelte os i bilerne og så var det afgang mod Ribe. Vi kom kun til Bevtoft - så blev der dømt time-out - benstrækning og rygning, - 5 minutter så kørte vi videre. Vel ankommen til Vikingecenteret måtte vi bløde 80,- kr pr person - det var da til at leve med. Vejret var ikke som vi havde bestilt det, stille sol og varme, men blæsende, overskyet og koldt. Efter at vi

var kommet inp på pladsen blev vi af en eller anden grund delt - det er dog også en stor plads med mange huse og mange boder. Vi vandrede rundt og så på smedning, garnfarvning, træskæring og meget andet. Et sted solgte de mjød og det kan man jo altid bruge, så der købte vi ind, et andet sted havde de honning, det kan jo også bruges. Ved frokosttid fandt vi cafeteriaet, det havde to formål, få varmen og i tillæg få en kold øl at varme sig på - det gjorde godt! Klokken 13.00 var der rideopvisning med



*“Sebbes hoved” eller schelde fundet*

islænder heste. En ting er at man kan ride på dem, men den “gamle” gangart “tølt” er imponerende. De demonstrerede at en rytter kan sidde med

*Fortsættes*

# Slaget stod i Ribe

et fuldt krus øl uden at spille, mens han i almindelig gang taper det hele og det er jo alkoholmisbrug! Efter rideopvisningen var det krigernes tur. Vi



*De prustede og stønnede*

overhørte en briefing før slaget hvor det hed "alle skal dø". De første ankom til pladsen hvor der var 2 der skulle lægge arm - den fik "hele armen" og medens de kæmpede dukkede de øvrige krigere op og så gik det løs - under skrig og råb hamrede de løs på hinandens skjolde og som de fremgår af billedet var der ingen nåde! Det var dog en herlig kamp, for efter at de alle var døde, rejste de sig igen - hvis det bare var sådan i alle krige.

Halvdelen af vor flok var taget til Ribe og da vi havde

vandret rundt og set det hele ville vi vende næsen hjemaf og se, så kom solen og det blev lunt. Hjemturen gik fint - uden pause nåede vi Sønderborg og fik folk læsset af. Det havde været en fin tur med mange oplevelser, noget vi kan gøre til næste år igen. Tak for deltagelsen til dem der var med - det var hyggeligt.



Skibslagshilsen

Steen Weile

*To mod en - det var fejt*

*Fortsættes*

Der var mange forskellige mennesker til stede



*De barske kriger venter på kamp*



*Hesten forsøger at tale efter en flot rideopvisning*



*Imponerende skæg*



*Vikingetid? Middelalder? .....*