

# Ophaling af Ottar

Ophalingen var fastlagt til den 22 oktober kl. 09.00. Der var kun mødt 6 personer og som der var en der sagde "er vi ikke omkring 60 medlemmer?".



Fire rutinerede roere sørgede for at skibet kom hurtigt og sikkert til nausten

Vi lænsede skibet og roede ud til nausten. Vi havde bare et knald godt vejr - stille og fuld sol. At det er efterår kunne vi se på både skov og park der havde iført sig sin festlige spraglede dragt - bare så smukt. Vi lagde til ved broen og gik straks igang med at tømme skibet - årer, sejl, mast og rå samt dørk og alt det løse. Dernæst gjorde vi fedtlapperne klar (bakkestokke) og så skulle skibet bare op. Hm! der manglede noget - nogle stærke mænd for da vi fik skibet op på den første bakkestok sad vi fast, vi kunne ikke trække hende up. Efter en lille rådslagning kørte vi ind og hentede en stor volvo, på naus-



Ottar kom på plads efter en venlig indsats fra Niels

ten blev Ottar så spændt efter, men det hjalp ikke noget, græs og jord var så fugtigt at hjulene bare spandt! Ny rådslagning for vi kunne ikke bare lade skibet ligge. Nogle forgæves telefonopkald og så måtte vi ellers tage andre metoder i brug. Jeg ringede til Louise og en lille halv time efter stod niels med en traktor - så tog det ellers bare 5 minutter før hun var på plads. I mellemtiden

Fortsættes

*havde vi fået dørken i bulhuset, årerne på loftet og masten surret op under loftet. Så var der slæbeøl! De sidste ting kom på plads og ved et tiden låste vi af. Vi kunne ikke få Ottar vendt rundt og vi var ikke folk nok til at få Sebbe*



*Skovens farvepragt er overvældende for tiden*

*klodset op, så der må en ekstra arbejdsdag til - det bliver næste lørdag hvor vi håber at der er flere der tager ansvaret og hjælper med det sidste. En sæson er slut og absolut ikke af de bedste - sejlmæssigt. Ottar har ligget alt for meget i havn, men snakker vi med de andre sejlere har de det samme at melde, været har været elendigt, så vi må håbe på en bedring til næste sommer. En sæson er slut og absolut ikke af de bedste - sejlmæssigt. Ottar har ligget alt for meget i havn, men snakker vi med de andre sejlere har de det samme at melde, været har været elendigt, så vi må håbe på en bedring til næste sommer. En stor tak til dem der mødte frem og det var ikke forgæves - skibet kom op.*

*Efter sidste sejlads blev flaget sirligt foldet sammen og lagt på plads*

**Steen Weile**

