

Katholm retur - pinsen 2010

Vi var 5 der havde besluttet at tage en pinsetur med Ottar og som sagt så gjort. Vi mødtes på nausten klokken 09.00 og efter en lille godmorgen snak,

pakkede vi skibet og stak af for årer idet vi havde vinden lige imod. Vi bøvlede temmelig med rorbeslaget og måtte søge læ ved roklubben for at få det på plads. Efter endnu et par minutters roning satte vi sejl og begyndte vore kryds ud af fjorden. Vi havde en frisk vind og det er rigtig noget for os for det giver god fart. Det var også tørvejr og hist og her kiggede solen frem. Det gik rigtig fint indtil roret hoppede af ud for lufthavnen - ned med sejlet og så et heftigt forsøg på at få det på plads igen, men der var for store bølger, så



Er være på vandet er at leve

det mislykkedes. Så var der kun en vej vist - ud med årerne og så ro tilbage i smult vande. Roret kom på plads og så var det afgang med Katholm. Un-

dervejs var det med at gøre livet behageligt og det var der en der forstod - ned på ryggen og benene op af masten - godt der var en mast! For dem der ikke ved det, så er Katholm en lille bitte ø, nærmest en sandbanke der beboes af måger. Der er ikke meget vand omkring, med list kan Ottar sniges rundt. Det gik ikke helt efter planen, vi løb på grund og var et par stykker der måtte smide bukserne for at få os



Ottar styres med et smil



Hvem sagde magelig?

fri igen. Det lykkedes og vi lagde skibet ind i læ i en lille vig. Det havde været en fin sejltur. Så blev der samlet brænde og tændt bål. Der var en der havde



Et fransk smil dukkede op bag sejlet

medbragt fyrstål og gjorde sit bedste, men efter flere forsøg kom de forløsende ord "stik mig en lighter". Da der var gode gløder blev risten lagt på. Forinden var der store diskussioner om hvordan man lavede en holder der kunne holde risten vandret. Efter flere forsøg lagde vi bare risten på gløderne og pølserne ovenpå. Rødvinen blev trukket op og snart var der frisk bagerbrød, pølser med tilbehør og en god rødvin. Når der samtidig er varm og stille - langt fra andre mennesker og med et smukt

syn ud over moder natur - ja, men så har man det bare godt. Vi blev der et godt stykke tid og nød det før vi pakkede skibet og roede ud. Det var en kort tur for snart satte vi sejl i den friske vind og så gik det bare hjemaf. Undervejs blev topfarten logget til 6,5 knob - en rigtig fin fart for sådan et lille skib. Da vi havde passeret Ørkobbel havde vi en læns (vinden ind fra agten) og sammenlagt tog det meget kort tid at nå havnen. En fin havnemanøvre og så var vi på plads. Skibet blev gjort klar og så slog vi os ned på bænken en stund for at nyde det gode vejr, en enkelt kold øl og hinandens selskab. Så gik turen til nausten hvor vi fik lukket og slukket - en rigtig fin tur var til ende. En stor tak til deltagerne - det gør vi om igen. Synd for dem der ikke var med.



Magisk ildmester

Skibslagshilsen
Steen Weile



Et godt måltid, et smukt sted i godt selskab - livet er herligt!