

Julegløg og æbleskiver

Man kan stresse rundt og købe julegaver - kæmpe for en parkeringsplads, stå i kø og meget andet. Man kan også lade være og mødes med venner på nausten!



En julepige havde sneget sig ind blandt "besætningen".

Lørdag den 3. december var der kaldt ind til julegløg og æbleskiver på nausten. Vi blev kun otte og det var synd for alle de andre. Vi var nogen der mødte kl. 13.00 for at få varmet op og tilberedt skiverne og gløggen. Æbleskiverne blev fyldt i en stor gryde der blev stillet på ovnen og gløggen fik lov at simre på kogepladen. Det tager nogen tid, men det var stort set klar da de sidste dukkede op lidt over kl. 14.00. Nu er det sån at gløg kan være lidt stram i smagen, men det er der råd for, vi fortyndede den bare med noget gammelt romregatta rom og så blev den helt god. Æbleskiverne havde vi snydt lidt med - de var ikke hjemmebagt, men hjemmebragt og det var også godt nok. Der blev knevret lystigt de næste par timer om løst og fast. Der var en ting vi var enige om - vejret har virkelig været dårligt i år - når det var godt vejr var på arbejde og når vi havde fri blæste og regnede det. Nu er det så noget vi ikke kan styre, men har lov at håbe på at det bliver bedre til næste år. Og næste år, ja det begynder om 4 uger - som tiden dog går. Hvor er det dejligt at sidde lunt og godt på nausten - i godt selskab og langt væk fra støjende og stressende butikker med julemænd og julemusik - her var vi bare os - et rigtigt "minus stress". Efter et par timer pakkede vi sammen og gik igang med andre gøremål. En tak til deltagerne - det var sgu da hyggeligt - det gør vi igen til næste år!

Steen Weile