

Historisk dag ved søen - Nordborg 2011

Lørdag den 6. august løb arrangementet "Historisk dag ved søen" af stablen i Nordborg. Skibslaget var atter inviteret til at deltage i arrangementet med Ottar. Det blev en vellykket dag, ikke blot var det et fint arrangement, men vejret var rigtig fint - meteorologerne tog fejl!



En håndfuld medlemmer mødte op på havnen kl. 08.00, afriggede skibet og roede hende over til havnekajen hvor en lastbil hejsede hende op og kørte hende til Nordborg sø. Hun blev så roet over til slotsparken hvor hun lå sammen med Tilia (Hjortspringbåden).

Kl. 10.00 startede det officielle arrangement.

På pladsen var der opstillet en lang række boder og telte med håndværk af forskellig art samt salg af mjød, pølser med mere.

Efter den officielle åbning skulle der så være sejlads med skibene 10.30.

Pludselig fik jeg stukket en mikrofon i hånden og fik 3 minutter til at fortælle om skibslaget. Det er sgu det let uden forberedelse at skulle koge 42 år ned til 3 minutter, men det gik. Så var der sejlads - det var nu heller ikke så let, svag vind fra alle retninger, men vi kom da lidt rundt.

Der var en del foreninger og andet der optrådte på pladsen - Irsk ulvehundeklub med nogle mægtig store hunde og så var der en flok slagsbrødre der gav opvisning. Der var vikinger, tidlig middelalder og sen middelalder - ret fornøjeligt.



Over middag tog vi atter en tur med Ottar. Romæsigst kan vi ikke hamle op med Tilia, men der har også en masse padlere til et skib der ikke vejer mere

end Ottar, men hvor det det herligt at sidde på Ottar for sejl og se en flok mennesker arbejde med pagajerne!

Senere tog Ottar atter en tur - det skal her siges at det er meget lettere at sejle et skiv ude på det åbne vand med en stabil vind og mere plads. Og så var der atter engang bud efter en til at fortælle om skibslaget Sebbe Als. Denne gang fik jeg lokket et andet "gammelt" skibslagsmedlem til at holde en præsidenttale. Hjemturen gik fint ifølge skipper. Skibet blev roet over til optagningspladsen, hejset op og transporteret til Augustenborg hvor hun igen blev

søsat, roet over på plads og rigget så hun er klar til næste tur.

Med denne lille beretning en tak til de skibslagsmedlemmer der deltog samt til arrangørerne i Nordborg.

*Skibslagshilsen
Steen Weile*

