

# En Søndag på Als - August 2011

*Søndag den 21. august var der atter En søndag på Als og traditionen tro skulle vi derud og ligge med Sebbe. Der mødte 11 op klokken 11.00 med behørig mad og drikke og 11.20 roede vi ud til parken.*



*Så var Frillen på plads - som altid*

*Vejret var rigtig fint, svag vind, varmt og solen skinnede. Der var nogle enkelte nye med, så en kort instruktion i roning og så afsted. Stille og roligt gled vi ud mod parken. Der var kommet en del andre både og desværre på den plads vi plejer at have - ikke noget at gøre ved det - vi fandt en plads og droppede det store anker. Som opvarmning fik vi en gang kaffe og en wienerbrødskringle. Så begyndte musikken og vi dækkede op til den traditionelle frokost. Og der var mange lækkerier, lige fra hjemmelavede frikadeller til røget laks, rejer (selvpil) og ost. Der var også rødvin og andre drikkevarer. Hyggeligt. Der var tre der ikke kunne holde sig i båden - de ville bade, men det så ud til at være en temmelig kold affære og det varede ikke længe inden de to kom indenbords. Så kom Frillen - Hanses dejlige lille træskib og lagde til ved os. Han har et par fordele frem for Sebbe idet der er toilet, noget især den kvindelige del sætter pris på. Træerne i parken er temmelig store og på den plads vi havde fået generede de meget. Lydmæssigt var det heller ikke*



*Diverse sysler ombord på skibet*

*Fortsættes*

*det store. Repetoaret var nu heller ikke lige vor stil, men som baggrundsmusik til vor frokost er den helt fin. Ved halv firetiden havde vi fået det vi kom efter og var så heldige at Hans ville give os et slæb ind. Stille og roligt blev vi slæbt ind og sluppet ud for vor plads. En kort omgang roning og skodning og så lå Sebbe igen med hovedet udaf, klar til næste tur. Turen havde været en dejlig afslappet affære og deltagerne er klar til en ny tur næste år. Tak til dem der deltog - og for god ro og orden.*



*Skibslagshilsen  
Steen Weile*