

Broen på plads - så er vi klar

Det er hyggeligt med rigtig vinter - sne og is, men det er ikke så hyggeligt når isen tager vore bropæle. Først stod de som mikado i isen - vi kunne ikke



Her er sa "vandmanden" og pæledunkere

komme derud - og da isen smeltede var de væk. Det er så "bare" at slå nogle nye i. Jo, men der hvor man skal stå er der vand og så er de ret høje når man begynder at slå og så skal man lige have noget at slå med. Vi var nogle stykker der fik skaffet pæle, "slåmaskine" og bukkeog ville starte fredag eftermiddag 7. maj, men det viste sig umuligt da ver var højvande og vi derfor nærmest skulle bygge den under vand. Lørdag morgen klokken 09.00 - fornuftig vandstand, fornuftigt vejr og friske rundstykker samt kaffe. Vi startede med rundstykker og kagge og så gik vi igang med broen. Vi satte en buk i vandet og lagde et brofag ud på denne for derefter at banke pælene i. Uheldigvis var jeg den højeste og de andre kunne ikke nå når vi begyndte - så gætt hvem der måtte lægge ud! Det er tungt arbejde og ikke noget vi lige er vandt til. Ved 11 tiden blev der dømt ølpause od så fortsatte vi ellers med endnu et par fag. Da det hovedsagelig er til Ottar i år, lavede vi broen lidt kortere og da pælene var temmelig lange bliver der til en snor imellem pælene til at holde fast i når

man skal ind. Helt lige står pælene ikke, men taget i betragtning af at de står i blåler og sten synes vi at det er ret godt klaret og den blev faktisk ret stabil.

En tak til de fremmødte - det var hyggeligt - godt arbejde.



Den færdige bro - måske hænger vi et fag mere på!

Skibslagshilsen

Steen Weile