

Søsætning af Ottar 2010



Der bundmales, - både på dansk og brasiliansk

gen var begyndt at smide barken og stille visne hen, så det var klar til udskiftning. Efter lidt rådslagning var der enighed om at lægge det ned i et stykke. Et tov blev gjort fast i masten (læs toppen) og så blev der savet og kort tid æfter faldt træet, godt hjulpet af en flok trækkende Sebbefolk. Bundmalerholdet var blevet færdige, årer blev fundet frem og masten monteret. Et lille problem var at broen endnu ikke er sat op (pga. manglende pæle) og så var der ikke så mange der havde gummistøvler med, men så er det jo bare at smide skoene og smøge bukserne op. Der var planer om at besætningen der skulle ro skibet ind, skulle sætte sig op og de øvrige skubbe og selv om flertallet var for den ide var de 2 der skulle skubbe imod. Skibet gled



Klar til søsætning

Nu var Ottar jo blevet klar-gjort og malet i påsken og det er jo velkendt at et skib befinder sig bedst i vandet så var det jo bare at få hende i. En lille rundrigning og så var vi pludselig 10 - 11 mand på nausten lørdag kl. 13.30. Og folk var kommet langvejs fra - en fra København og en fra Brasilien - det er utroligt som skibslaget trækker! Et hold gik igang med at male bundmaling på skibet (og sig selv) medens resten gik igang med at fælde et træ.

Det 7-8 m høje ahorntræ der står / stod ved toiletbygning-

gen var begyndt at smide barken og stille visne hen, så det var klar til udskiftning. Efter lidt rådslagning var der enighed om at lægge det ned i et stykke. Et tov blev gjort fast i masten (læs toppen) og så blev der savet og kort tid æfter faldt træet, godt hjulpet af en flok trækkende Sebbefolk. Bundmalerholdet var blevet færdige, årer blev fundet frem og masten monteret. Et lille problem var at broen endnu ikke er sat op (pga. manglende pæle) og så var der ikke så mange der havde gummistøvler med, men så er det jo bare at smide skoene og smøge bukserne op. Der var planer om at besætningen der skulle ro skibet ind, skulle sætte sig op og de øvrige skubbe og selv om flertallet var for den ide var de 2 der skulle skubbe imod. Skibet gled problemløst ud, besætningen kom ombord og så var det roning ind til havnen. Undervejs mødte vi to fiskere i vadere der stod ude i vandet. Da vi er meget hensynsfulde og ikke ville krydse deres liner sejlede vi indenom - de gloede noget. Skibet kom på plads og den endelige rigning kommer i næste weekend. Og hvor meget vand tog hun så ind? Næsten ingenting, der stod nogle få cm nede langs med kølen - Flot! Stor tak til de fremmødte.

På nausten laver folk det de er bedst til!



Skovarbejderen



Malerne



Og

Fortsættes

Snegle bekæmpelse på nausten

Der har været en del snegle på nausten - en af dem dukkede op i går og en flok Sebbe folk ville have den fjernet da den spiser vort græs og efterlader en masse slim - snor i dyret og trææææk!

