

Påskearbejde på nausten 2010



Maling gøres klar og tov forberedes til bakkestokkene.

keløse gryder røg ud sammen med meget andet i den stil. Vi fandt også en hel del gode ting som vi længe har ledt efter. Så blev der dømt frokost og det er jo et dejligt afbræk. Ottar blev dækket over med presenning så hun kunne tørre.

Langfredag var vi kun fire, men opgaverne taget i betragtning meget passende. Det var tørvejr og et hold gik igang med at male bunden på Ottar og så var der lige en der havde været med til ophaling af skibe i Roskilde og set

Det var ikke det bedste vejr og ikke den store menneskeskare der mødte op skærtorsdag, men det passede faktisk meget fint. Vi fik skrabet bunden på Ottar, men male kunne vi ikke for det begyndte at regne så vi måtte trække indendørs. Så stod den på oprydning og det var også tiltrængt. Vi har været meget gode til at gemme alt og bare sætte det til side hvis det ikke lige skulle bruges. Vi har også gennem årene fået samlet en hel serie af bestik, - en optælling viste at vi har 132 gafler - ikke dårligt! De han-

de nydelige små bakkestokke de bruger - dem skulle vi have kopieret for det var virkelig en god idé. Vi var rigtig heldige med vejret - meteorologernes kvalificerede gæt var forkerte, så solen skinnede og der var rigtig dejligt. I morgen står den så på vending af Ottar så vi kan få hende klargjort. Der er allerede en del mennesker der har meldt deres ankomst, så det kan ikke vare længe før vi ser Ottar i hendes rigtige element.



Der males



Den færdige bakkestok