

## Kulturnatten 2015

2015-08-21

Som det er tradition, så afholdtes Sønderborg Kulturnat igen i 2015. Scenariet var det vante; byens foreninger havde telte og andet nede langs havnen, og alle var klar på at fortælle noget om deres respektive foreninger.



*En flot dag ved Sønderborg Slot med Nydambåden ved trappen*

Der var dog et par "småting" der var anderledes end sidste år:

- Vejret viste sig fra sin flotte side i år; der var lidt vind, høj solskin og ditto temperatur, så det var jo skønt!
- Knap så skønt var at Fie havde motorproblemer, så vi kunne ikke slæbe Sebbe til Sønderborg. Altså måtte vi fortælle om Sebbe Als uden et skib.

Vi havde dog allieret os med vore gode venner i Nydam, og stod sammen med dem. De brochurer der var blevet trykt til Maritimhistoriske dage var også med, så vi kunne vise historiens gang, fra tidlig jernalder til vikingetiden, og så kunne vi fra Sebbe Als fortælle mere om vikingeskibene mens Nydam-folkene kunne fortælle mere om jernalderen. Alt i alt en ret god fordeling.

Efterhånden som dagen og aftenen gik kom der flere og flere mennesker til, og det skete i længere perioder at vi var en tre stykker der stod og berettede om skibene – der var virkelig stor interesse for os! Pauser var få og små, så det var jo fantastisk at se denne store interesse!

Hen ad ved 10-tiden gik løbet i gang, og så valgte vi at slutte dagens fortællinger, pakke pænt sammen og tage hjemad. Det var en dejlig dag; vi håber der kommer nye aspiranter der vil dele sådanne dage med os fremover!

Skibslagshilsener,

**Allan Jensen**

**Skibslaget**  
**Sebbe Als**  
**Augustenborg**