

En tur for de barske med Ottar

22. august 2015

En hurtig indskydelse om at tage en tur med Ottar blev gennemført med minimum besætning - 3 personer. Det blev den længste tur med skibet i år, både i afstand og tid.



At sidde og grille en pølse ude ved Katholm i godt vejr kan anbefales!

Vi mødte op ved skibet ved 10 tiden med mad og drikke og skulle så afsted. Vi måtte så, desværre, bruge en halv time på at lænse skibet og lægge dørken på plads. Da vi var klar skubbede vi os ud og satte sejl med en halv vind. Stille og roligt gled vi ud af havnen. Ved Madeskoven lagde vi sejlet om til en læns og så var det tid til morgenkaffe med friske rundstykker. Vi lagde nu atter kursen om og gik mod Katholm. Fin vind og med et let skib (kun 3 ombord) gik det stærkt, selvom der ikke var så meget vind. Planen var at gå ind ved den østlige ende af øen, men da det ville betyde flere kryds, gik vi ind ved den vestlige ende. Vi trak skibet op på stranden og fortøjede til resterne af en tidligere bro.



Ottar ligger tålmodigt og venter på at skulle afsted.

Så skulle der findes træ til et bål så vi kunne grille, det tog dog lidt tid idet der var ret sparsomt med træ. Vi fik tændt op og grillet en omgang pølser der blev nydt med en god øl.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det var varmt og dejligt så vi var to der gik i vandet - det var dog ikke særlig varmt, så det tog et stykke tid før jeg kom under og blev våd over det hele undtaget håret (jeg havde beholdt hatten på). Vi gik så igang med sammenpakningen for vi havde jo et stykke vej hjem. Pludselig så vi et lille rødt sejl i nordgående retning helt ovre ved kysten ved lufthavnen. En hurtig opringning og jo, vi fik bekræftet at det var et skibslagsmedlem der var på vej ud i sin egen båd. Når man nu er ved Katholm skal man da rundt om øen, det gjorde vi også for roning og det lykkedes os at komme rundt med kun 2 grundstødninger (der findes stort set ikke vandt på indersiden). Så satte vi sejl og gik for en halv vind ned forbi Sebbelevskov og ud i sejlrenden. Der



Grundstødt på sandbanke ved Katholm.

var en ret kraftig vind og vi tog et par kryds, men måtte sanne at det ikke er let at sejle i hård vind med en lille besætning, så vi tog sejlet ned og gik igang med at ro i en temmelig modvind. Ottar er beregnet til 8 roere og vi havde kun 2, så det var en lidt hård tørn. Vi prøvede et par gange at få et slæb, men de skibe der kom forbi var for sejl og havde nok at gøre med at krydse op mod vinden, så her havde vi ingen held. Resultatet var at vi roede helt ind til nausten, hvor vi tog et lille hvil før vi roede skibet helt ind på plads i havnen. Det var en drøj tur, vi var først inde klokken 18.45. I skrivende stund mærker jeg stadig Ottars hårde / flade tofte i rumpeteren. Men vi klarede den - ingen farlige situationer og masser af frisk luft. Det kan dog anbefales at være min. 5 personer ved en længere tur som denne.



Styrmanden havde stadig et smil på læben, da vi startede sidste del af turen mod havnen.

Men når 3 personer, med en gennemsnits alder på 65 kan klare det, så må de unge da også kunne - så opfordringen er: få nu det skib ud af Augustenborg inderfjord!

Skibslagshilsen
Steen