

Så kan vi atter invitere gæster på nausten

17. juli 2015

Fredag aften og godt vejr - vi besluttede os for at køre en tur på nausten og måske få en smuk solnedgang. Græsset var højt og da vi kom ind i nausten så det ud som Sebbe lige var skubbet i vandet - det kan vi ikke være bekendt - der kommer jævnligt gæster på besøg.



Græsset klippes i den smukke solnedgang.

Græsset blev slået og et enkelt telefonopkald gjorde, at vi havde en aftale om at mødes 6 mand dagen efter kl. 16.00. Vi var heldige - solen dukkede op med et fantastisk lys, før den gik ned.

18 juli

Vi mødtes klokken 16.00 og gik straks igang med at rydde nausten for bukke og bakkestokke der blev lagt op bag nausten. Desværre er pladsen ikke blevet holdt,



Kreativ opstilling af tingene på nausten.

men er vokset til med brændenælder og andet ukrudt - selv ølbænken skal man lede efter og det er kriminelt! Så blev alt løst på gulvet samlet på midten, så vi kunne få fejret ordentlig ud. Værktøj blev hængt og lagt på plads og træ sorteret.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Efterfølgende blev træ der kan bruges lagt på loftet og resten lagt til brænde på nær det med maling - det skal til destruktion (affald). Derefter blev bukke til bordene hentet ned, bænke, bordpladerne og skibskisterne ligeså og baren stillet op. Nu mangler bordene at blive stillet op og affald at blive kørt væk - så ligner det sig selv igen. Det tog 6 mand 2 timer og så blev der tændt op i grillen. Den store bæk var blevet sat ned mod vandet og ikke sat på plads igen og da det blæste en halv pilikan slæbte vi den op igen - dejligt læ og solskin.



Efter oprydningen.

Så kom der mad på grillen og snart sad det arbejdende folk og hyggede sig med mad og drikke. Det var en rigtig fint stykke arbejde og jeg vil gerne takke deltagerne for en god indsats og så selvfølgelig det gode humør.

Skibslagshilsen
Steen Weile



Så var der mad og drikke.