

Sebbes søsætning

2015-06-13

Endelig oprandt dagen vi har arbejdet så hårdt på skulle ske – Sebbes søsætning! Vintersæsonen har varet længere end den plejer på grund af en udskiftning af planke som udsatte søsætningen – men nu var det nu!



Titte-bøh! Så er hun på vej ud af vinterhiet, ud i den smukke senforårsdag!

Vi var godt en snes personer der samledes om morgenen nede på Nausten. Aftenen før var en god del af forberedelserne gjort, så der gik ikke lang tid inden vi var godt i gang med at få hende ud af Nausten. Men måske var det ikke så godt et valg at gøre det lige på datoen den 13. I hvert fald begyndte det hurtigt at gå skævt. Hun begyndte at være noget levende sideværts, så hun gled ind mod den østlige væg. Da vi skubbede hende tilbage igen røg et stykke af stråkølen så af. Da vi kom ud lod vi hende glide på våde granskaller, men på grund af den ujævne stråkøl gjorde det så at granskallerne gravede sig ned i sandet og fungerede som en udmærket bremse for

hende. Selv arbejdet med spillet lykkedes ikke helt efter hensigten, og undervejs måtte en løftestang lade livet. Der var virkelig meget slæben, prusten, frustrerede udbrud (og sikkert også brune striber i underbukserne)

Summa summarum – vi startede ca 9.30-10.00, og hun var let kl 12.30!



Succes! Sebbe Als igen i hendes rette element!

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Så var det bestemt også tid til en velfortjent frokost med passende mængde slæbeøl til! Ingrid havde været på en lille shoppingtur og havde købt ind til en rigtig dejlig frokost, og den blev nydt i fulde drag og i godt selskab.



Frokost i det grønne.

Mens Sebbe lå til broen kunne vi konstatere at den nye planke holdt helt og fuldstændig tæt – succes!

Desværre var der flere andre steder i hende som vi må have kigget på når hun kommer op igen. Der var i hvert fald en ganske kraftig indtrængen af vand. Der blev trykket uld i de steder der var allerværst, og så kunne pumpen lige klare det.

Da den var ovre begyndte vi at rigge Sebbe til – dørken kom i,



Jojo – lidt "reklame" skal man vel gøre for årets første tur med Sebbe



Årets første rotur – Sebbe på vej mod havnen i Augustenborg

mast og rå blev båret ud. Undervejs var der en lægte i et brofag der knækkede, så der måtte en hurtig nødreparation til, men så kunne den også lidt igen.

Nu var det så tid til at vi skulle have hende ind til Augustenborg. Vi var blevet enige om at masten var et godt projekt til en anden dag, så resten af dagen skulle sådan set bare gå med turen ind, få hende fortøjet og sætte en pumpe til.

Der var nogle få stykker der blev tilbage på Nausten for at rydde lidt op og få lukket af mens vi tog

Skibslaget Sebbe August



En hurtig afferskning af Augustenborg Fjord efter en lun og lummer dag

Sebbe ind til byen. Folk blev iført deres redningsveste, kom ombord, der blev udpeget et par lænsegaste, og så var det afsted.

Vi var kommet en hundrede meter ud da der er en der siger "Øhh, det her ser ikke rigtigt ud". Ups – der var blevet boret huller og monteret bolte i den nye planke, men der var så liiige 4 steder (under en bjørn) hvor det der med at sætte boltene i vist

var i mental restordre. I hvert fald var der 4 fine vandstråler á 8mm stykket. Det gik jo ikke at sejle med det, så tilbage igen, få bolte i, og så ud igen.

Det var en helt stille dag; ingen vind eller strøm, så roturen gik cirka derhen vi nu kunne få roerne til at klare. Det var første gang for nogle, så det skete da at vi nok lignede et fladtrampet tusindben med op til flere motoriske forstyrrelser, men den generelle retning var i det mindste korrekt, og vi kom lige så fint ind til broen i Augustenborg – kl cirka kvart i 4 var Sebbe endelig "hjemme".



Sebbe Als og Ottar Als – på deres vante pladser i Augustenborg

Nu kunne vi så fortøje hende, gøre klart skib og, nåja, lige blive fersket af af den lille tordenskylle der kom forbi.

Vi blev kørt tilbage til Nausten, hvor der så lige var tid til en lille hyggelig Regatta-rom og en god sludder med de tilbageværende, inden vi brød op og drog hver til sit.

Det var en hård søsætning, men alle tog det efter omstændighederne pænt, så jeg vil på skibslagets vegne sige et stort TAK til alle jer der kom og var med – i ydede en kæmpe indsats, og jeg vil glæde mig til at se jer igen snart!

Skibslagshilsener,

-Allan Jensen, formand