

Sig tiden den nærmer så småt..

2015-05-17

Søndag morgen oprandt, og en flok folk havde sat hinanden stævne ude på Nausten for at arbejde videre på vor gamle dame.

Der blev lagt ud med en let morgenmadsbuffet for Kim, Nicole, Henrik, Mette og Leah. Undervejs stødte Jørgen og en ven Claus til, så snakken gik livligt over morgenbordet.



Hr. Materialeforvalter er ikke ret god til at læse – se lige hvad der står med kridt!

Så var det tid til at smøge ærmerne op – der blev gået til den med springeren; den skulle presses ind på plads så vi kunne se hvordan det hele skulle tilpasses bagefter. Der blev lavet afstandsstykker til at få givet springeren mellemrum så vand ikke samles her. Toftebænkene skulle også tilpasses lidt da de gik lidt imod (læs: ind i) den fine, nye planke, og det duer jo ikke. Henrik kastede sig i stor ildhu ud i at skifte den ene af de to bænke ved bålstedet. Det krævede en del gravearbejde at få de

gamle pæle op – og de nye ned!



"Jeg elsker hårdt arbejde! Jeg kan sidde og se på det så længe jeg vil – helt uden at blive forpustet!"

Midt i det hele dukkede Jens-Peter så op – han skulle lige hente laskerne da han og Steen åbenbart lige ville "lege" lidt med dem og en høvl. Javelja – s'gerne ☺ - og så var han afsted igen. Sikken hast og jag ☺

Der blev indkaldt til obligatorisk ølpause – meget vigtigt – og en times tid efter det var det tid til frokost. Den blev indtaget i god ro og orden; der var jævnt stille, så folket må have været jævnt sulten. Det er nu heller ikke til at føre en

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

højlydt samtale med en halv skive rugbrød med torskerogn i munden samtidig.

Under frokosten kom Dennis også, og lidt efter frokosten kom Gitte for lige at kigge forbi – hyggeligt!



Der kom et par gevaldige byger! Først store kattepoter, så grå kiming, og så blev der vandet blomster!

Desværre konstaterede vi undervejs at vi næste år skal have skiftet resten af



Resten af 3. bordgang har det heller ikke for godt. Lidt til næste vinter.

planken i 3. bordgang forskibs. Der er et større tørsvampet område lige under hvor samlingen af den gamle og nye stykke springer er foran for tværs i styrbords side, og det holder ikke ret lang tid mere.

Nå – det er fremtid – i nuet kløede vi på med springer, med at skrabe skib, med at skifte bænk og flere andre småting. Omkring halv tre-tiden begyndte vi at rydde op efter dagens udrettelser, og vi drog mod gylletanken og herfra hvert til sit.

**Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg**



We need YOUR help!

Jeg vil sige et stort TAK for alle dem der har givet deres tid i dag – og de andre dage i Kr. Himmelfartsferien – til skibslaget! Der mangler stadig noget, men vi kommer hastigt nærmere at hun er klar! Lad os give den den sidste skalle så hun kan komme i vandet!

Skibslagshilsener,

Allan Jensen, formand Sebbe Als



Perfekt vejr til at starte en lille køkkenhave