

Arbejdsdag på nausten

14. marts 2015

Der var indkaldt til arbejdsdag og den startede sædvanen tro med kaffe og et stykke brød. Der blev snakket og arbejdet planlagt. Planken der skal skiftes skal pilles ud og der skal bygges en huggeplads og der var noget brænde der skulle skæres op og flyttes.



Tre på stribet og en trillebør!

Vi var bare 6 mand, men senere stødte der et par ekstra til. Alle gik igang og det skred godt fremad. Nagler blev løsnet og pillet ud - de værste var den øverste række idet den har siddet siden 1985 og rusten har været hård, flere var kun et par millimeter tykke på midten.

Gruppen der flyttede træ havde det sjovt - på et tidspunkt prøvede de at lave en brandmandskæde, samtidig kørte jeg en trillebør i stilling, de stod så 3



Det sidste træ lægges på plads - næste step er huggepladsen.

mand på række og når den tredje fik træet lagde han det i trillebøren - ting kan gøres på mange måder! Huggepladsen blev sat op med afstivninger bag hegnet og selve huggepladsen på siden ud mod nausten.

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Den blev uhyre stabil. At bygge en huggeplads er egentlig ikke så svært, men det gav også anledning til en del morskab. Der blev spist frokost og hygget hvorefter arbejdet fortsatte. Ottar blev også ikklædt pressending for ikke at tørre ud i solen. De sidste gik ved 15 tiden.

Vi er kommet et godt stykke videre, men der ligger meget arbejde endnu.



Vi har nu brænde til et godt stykke tid.

Dagens flue!

Den nyindkøbte kædesav havde fået benzin og olie og blev startet op. Men den savede ikke særlig godt fik jeg at vide. Jeg kiggede på den og begyndte at grine - kæden var sat omvendt på og havde dermed ingen skær - den blev vendt og se - nu kunne den også save.

Skibslagshilsen

Steen Weile