

## **Julemanden besøgte Sebbe**

6. december 2014

*Der var indkaldt til julehygge på nausten med gløg og æbleskiver. Det var selvfølgelig også tilladt at lave noget og det blev der også. Men i år havde selveste julemanden taget sig tid til at komme forbi - sikkert fordi skibslagets medlemmer har været artige.*



*Her kunne man virkelig se hvorfor man ikke skal sejle i området ind mod havnen!*

*De første mødte klokken 9.00 - det var stille og tørvejr, men overskyet selv om der var blå himmel rundt omkring. Fjorden måtte være sprunget læk for det meste vand var rendt ud. Der blev som det første fyret op i ovnen omend der var mangel på optænding og tændblokke - vi måtte nøjes med fugtige aviser. En gang hyggesnak og besigtigelse af området. Der var kommet lægter til taget og et hold gik igang med at male dem. Desværre var der ikke opnået kontakt med skibsbyggeren for vi skal gerne have lagt en plan for reparationen / udskiftningen af en planke i styrbord side.*



*Ikke en helt almindelig julemand - han var glad for rom og svært bevæbnet!  
Der var snak om at give ham et gavekort til en frisør.*

*Der kom stille og roligt flere folk til og ved 10 tiden fik en gang ekstra morgenmad. Småoprydninger og lidt materiel vedligeholdelse blev lavet og hen mod middag blev gløg og æbleskiver sat over på brændeovnen i opholdsrummet.*

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Det tog sin tid før det var klar. Pludselig lagde julemanden vejen forbi med sit velkendte ho, ho og det vakte morskab. Hvem julemanden var kan i jo se, han ligner næsten sig selv. Mens gløg og æbleskiver blev færdige startede vitserne med at flyve gennem luften - det må nok siges at de fleste ikke var helt stuerene, men den ene afløste den anden så rummet genklang af latter og råhygge. Gløgen blev rigtig god og de hjemmekøbte æbleskiver med syltetøj og flormelis smagte også godt.



Der spises og drikkes gløg i vort hyggelige opholdsrum.



To venner af skibslaget var kommet fra Glücksburg og havde medbragt mjød fra Slesvig, som blev varmet op - det havde vi ikke smagt før, men det var faktisk godt. Godt mætte trak folket sig efterhånden for at hellige sig de hjemlige aktiviteter. Et rigtig hyggeligt arrangement - underligt at der ikke var flere der ville være med.

**Skibslagshilsen  
Steen Weile**

Julemanden stod for tilberedning af gløg og æbleskiver.