

Torsdagstur med Ottar

28. August 2014

Denne dag blev der som vanligt inviteret på sejlads kl 17, og der kom da også et par stykker for at være med, nemlig Ingrid og Sylvie. Dagen bød på noget så sjældent som en sydøstenvind, så det betød at der ikke skulle laves nævneværdigt meget for at komme ud af den indre fjord. Der blev fundet veste, Sebbe blev lænset da dørken flød ganske let, men Ottar var pudsig nok helt tør. Nå – fortøjningerne blev smidt, og afsted det gik. Så snart hun var let var det op med kluden, og så gik det fint ud af havnen på en plat vind. Vi havde snakket om at lægge til ved Nausten for lige bl.a. at slå græs og sådan, og Sylvie havde taget benzin med. Fint – bortset fra at vi på vej ud af havnebassinet kom i tanker om at dunken da stod fint i Sebbe. Men nu gik det lige så godt, så hvorfor ikke bare tage ud at sejle? Vinden var på en 4-5 m/s, så det gik pænt vestpå. Da vi havde passeret badehusene mente jeg at det var tid til at prøve at vende, så mandskabet blev gjort klar til det. Det skal lige siges at jeg var ny i at være fuldbefaren skipper, og de to andre var ikke så



Vejret må nydes!

erfarne på deres pladser, så der blev hørt sætninger som "Nej nej, ikke slippe rebet nu", "Rebet skal over til den anden side", "Hvordan skal jeg gøre det" og "Øøøh..".

Men vinden var jo mild og god, og efter kun en 4-5 forsøg lykkedes det da at få den første stagvending gennemført – ganske vist til den modsatte side af det ønskede, men en vending er en vending! Herefter fik vi prøvet en kovending, og så var det ellers stagvendinger for resten, og de sad lige i skabet! Utroligt hvad lidt erfaring og kommunikation kan afstedkomme.

Efter en 3-4 kryds på vandet begyndte vinden så småt at flove af, og solen krybe ned mod sit læ, så vi besluttede at tage kluden ned og ud med årerne. Turen ind til havnen gik fint og fredeligt og cirka i samme tempo som da det gik udaf, så vi var i havn vel inden solnedgang. Her måtte vi konstatere at der vist var noget med Sebbe – på trods af at hun var pumpet læns ved afgang svømmede dørken let igen efter små 3 timer. Der er nok lidt der skal laves ved hende når hun er i Nausten igen.

Tak til Sylvie og Ingrid for en rigtig hyggelig tur – det må vi gøre igen snart!

Skibslagshilsener,

Allan Jensen, Skipper