

## **Kulturnatten 2014**

20-23. August 2014

...Det sku' jo prøves igen! Torsdag sidst på eftermiddagen fik vi en lille besætning på Sebbe, plus et tomandshold ovre på Fie. Lidt roden og pillen, og så ud af havnen i rimelig vind og acceptabelt godt vejr - en lille byge blev det da til. Ind i Sønderborg havn og gjort fast ved 'petroleumskajen'.



"Sikke en fin byge der er på vej der"

Fredag var der så lidt nedtur: vi blev ringet op af havnemesteren - beklager meget, men ku' vi være så venlige at få flyttet Sebbe - et eller andet større fartøj skulle tankes op!

...Så det var noget med at ta' fri fra jobbet, drøne fra Nordborg til Sønderborg, lege 'pæleræs' med Sebbe i stærk strøm fra petroleumskajen og næsten hen til broen, og tilbage på jobbet igen...

Det gav noget motion: Sebbe blev flyttet med en besætning på 2 (to) M/K! Og uden skader!



"Se mor - helt uden hænder!"

Og så om aftenen sku' hun jo flyttes over til den anden side! Hr.

Formanden måtte til at trylle lidt med telefonen, men på en eller anden måde lykkedes det ham at finde besætning nok til at tumle Sebbe i (stadigvæk) stærk strøm! Så vi blev slæbt pænt og ordentligt over til trappen, og lagde til på ydersiden af Nydam Tveir. Der skulle være en del opvisning -

# Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

brandvæsen, dykkerklub, vandpolo etc - så vi kunne ikke lægge os i forlængelse af Tveir. Men det gik nu alligevel. Vi havde lidt ondt af vandpolospillerene - de gjorde nogen desperate forsøg på at rydde banen for brandgøpler, før de hoppede i. Det gik vist ikke helt godt.

Nå, det var bygevejr, så 1/3 op med sejlet, og så brugte vi det som lætelt. Det virkede osse helt godt som blikfang.

Og så blev det skaffetid. Det blev til en lille invasion af Italistan... det var ihvertfald hvad



*Sebbe parat til at bide fra sig hvis nogen kommer for tæt på!*



*Når jernalder og vikingevalder mødes*

nogen af teorierne blandt publikum gik ud på...

Klimaet vanskeliggjorde en egentlig udstilling - bygerne var ret meget i vejen, men der kom en del gæster alligevel - så besætningen tog nogen bundter infofoldere i hånden, skiftedes til at gå i land, og så blev der snakket med folket inde på bredden.

Og der kom osse gæster ombord - de kunne få en lille combitur på Sebbe og Tveir.

Det vides endnu ikke om det har givet nogen medlemmer,

men vi fik da »vist flaget« i godt og behageligt selskab med Nydam-folkene.

Oven i købet slap vi for at skulle ro/slæbe Sebbe over på strømsiden af havnen for natten - Nydam-folket havde udnævnt en nattevagt, der blev på Tveir hele natten over, så de tilbød at vi bare kunne lade Sebbe ligge natten over! Vi tog imod med tak, og benyttede lejligheden til at holde udstillingen åben lidt længere end vi plejer.



*Pizza della HATHBARP*

# Skibslaget

Skibslaget



Dagen efter havde vi en ganske solid besætning til hjemturen - ikke mindre end 30 personer, heraf 10 børn... det virkede ind i mellem som om der var en del flere...

Vi kastede løs fra Tveir og fik slæbt Sebbe gennem broen. Herne i hjørnet bag Alsion var der en vindstille plet - den blev benyttet til at hale sejlet i top og få redt alt tovværket ud, mens vi blev slæbt op i hjørnet ved Del-Pin.

Der fangede vi vinden, tog Fie på slæb, og så gik det i stilfærdigt tempo op gennem Allsund. Med vindretningen var det lidt af et gæt om vi kunne holde højde, men vi kom da nordpå i den vestre side, trygt og godt inde bag de grønne bøjer, mens lystsejlerene i deres yoghurtbægre holdt vilde manøvrer midt ude på sundet.

Rundt om Arnkil Øre... nu kom der lidt mere skub på... Og så ned igennem Augustenborg fjord. Og sandelig om ikke vinden passede til at vi bare kunne smutte afsted, i (pletvist) godt tempo og uden at krydse, med en lille byge i ny og næ.



Vi nåede ind på højde med Roklubben, så forsvandt vinden. De nye besætningsmedlemmer skreg på at få lov til at ro - bare for at prøve! Os der havde prøvet det før stirrede målløst på dem, men ok, ned kom sejlet, og de fik fat i årerne.

Og så kom regnen!

Det væltede ret kraftigt ned, så begyndte et noget blandet mandskor at synge »I'm singing in the rain...« Det var en fejl, så kom regnen for alvor! Lyn og torden og voldsom vind

- det var vist i rette tid vi havde fået sejlet ned. Det stod på et par minutter, så dæmpede det sig ned til almindelig styrtregn igen.

Havnemanøvre, en sjapvåd besætning i land... og det var den udflugt.

Kim Christensen, Skipper