

Jul på nausten

7. december

Vi nærmer os julen og traditionen tro var der indkaldt til arbejde, gløg og æbleskiver. Jeg havde medbragt et par slibesten da vort værktøj virkelig trænger til en afrustning og opslibning. Vi var lidt bange for forhøjet vandstand, men den udeblev.



Der slibes rust og skærpes stemjern, økser og ander værktøj

Morgenen var kold og første step var at skrabe is af bilvinduene. Så var der afgang til nausten. Præcis klokken 09.00 kørte jeg ned af vejen og mødte en der var kommet et par minutter før. Vandstanden var over normal, men stadig langt fra nausten. Vi fik låst op og så var det med at få fyret op. Det var hundekoldt og det tager et stykke

tid før varmen slår igennem. Så dukkede der flere op og min medbragte kaffe gjorde lykke. Der blev snakket og så begyndte arbejdet med et par slibemestre i den kolde naust og så et hold der sad og finsleb inde i opholdsrummet. Det var virkelig tiltrængt - rust samt en æg der lignede et bjerglandskab! Det siges at godt værktøj er det halve arbejde og det er nok ikke løgn. Ved 11 tiden var det tid for en øl og vi havde lige en håndfuld, så det var helt fint. Atter slibning og ved 12 tiden kom der så gløg og æbleskiver som blev varmet på brændeovnen. Det tog sin tid at få det varmet og den blev brugt til at fortælle historier og råhygge.



Finslibningen foregik i opholdsrummet - dejligt og varmt

Skibslaget Sebbe Als Augustenborg

Så var der servering. Der var nogen der syntes at gløggen ikke havde den rigtige smag og spædede den op med romsjatter fra Romregattaen sidste år og i år - dog med måde. Atter kom mundtøjet på gлед og havnede tilbage i 1966 da vi lejede Imme Gram og så noget med toldere som vi ikke snakker om her! Det blev en rigtig hyggelig dag - synd for dem der ikke havde mulighed for at komme. Vi fik ikke problemer med vandet, det steg lidt og det faldt lidt, men holdt sig hvor det skulle. Nu må vi håbe at efterårsstormene er forbi.



Æbleskivespisning sammen
med gløggen - velfortjent

Skibslagshilsen
Steen weile



Grønt skulle være så godt
for øjnene - det skulle
prøves!